



www.childrenscareoekraïne.nl
jorienderuiter@hotmail.com

NL64 RABO 0148 8373 52
t.n.v. CG De Wingerd
o.v.v. Children's Care Oekraïne



EEN JAAR OORLOG

Soms voelt het als de dag van gisteren, 24 februari 2022, maar vorige maand was het alweer een jaar geleden dat de oorlog begon. Ik weet nog precies wat we die dag hebben gedaan en ook de moeilijke beslissing die we hebben gemaakt om weg te gaan kan ik me nog heel goed herinneren.

Tegelijk was het ook een jaar vol van dankbaarheid. Ik ben dankbaar voor alle hulp die ik van jullie heb mogen ontvangen zodat ik de mensen in Oekraïne kon blijven helpen.

Een jaar oorlog en het einde is nog niet in zicht... Nog altijd gaat de strijd in Oekraïne door. Elke dag sterven er veel mensen door dit verschrikkelijke machtsvertoon. In de Karpaten zijn dan misschien geen raketaanvallen en als je op straat loopt zou je niet altijd zeggen dat er oorlog is. Maar de gevolgen van de oorlog zijn wel degelijk merkbaar. Mensen hebben het zwaar en kunnen amper rondkomen. Gelukkig is er sinds half februari weer hele dagen elektriciteit (zolang het duurt), maar de maanden ervoor was het er vaker niet dan wel. Er zijn nog altijd mannen die thuis zitten en zo weinig mogelijk op straat komen, al gaat iedereen hier heel verschillend mee om. Het blijft zo raar dat er mannen zijn die dagelijks buiten komen en niet bang zijn en dat er mannen zijn die al een jaar zo goed als binnen zitten. De angst om te moeten gaan vechten is niet ongegrond. Er zijn veel politiemensen en militairen op straat die auto's aanhouden en mannen een brief dat ze zich moeten melden. Bij bureaus, familieleden en vrienden merk je deze spanning goed. En je merkt ook goed hun frustratie over het binnen zitten en weinig kunnen. De oorlog is dus niet alleen maar het vechten, het is ook een geestelijke strijd die duidelijk zichtbaar is bij ons in de Karpaten. Ook gaat vaak het alarm af en moeten de kinderen op scholen de kelders in. Rond de 24ste waren alle (kleuter) scholen gesloten omdat ze bang waren voor een grote aanval vanuit Rusland maar uiteindelijk viel dit gelukkig mee.

LICHT VOOR OEKRAÏNE

De afgelopen drie maanden is er veel werk verzet, niet alleen in Oekraïne maar ook in Nederland. In mijn vorige nieuwsbrief vertelde ik over het elektriciteitsprobleem dat was ontstaan door de aanval van de Russen op de infrastructuur. Veel huishoudens zaten vaak zonder stroom en daardoor zonder licht, warmte en water. Hiervoor is de actie 'Licht voor Oekraïne' georganiseerd. Elf basisscholen, BSO's en kinderopvanglocaties in de Achterhoek hebben in de maanden december en januari meegedaan aan deze actie door kaarsen in te zamelen voor de mensen in Oekraïne. De kinderen en hun ouders hebben zo hard hun best gedaan dat we uiteindelijk 13 bananendozen (275 kilo) vol met kaarsen hebben verzameld.

Ook zijn er vanuit Nederland vele andere spullen gedoneerd. Zo mochten we voedselproducten ontvangen van de Plus in Varsseveld en hebben we 210 oplaadbare lampen met korting kunnen kopen of gedoneerd gekregen. Ook kregen we speelgoed van een kinderdagverblijf wat ging stoppen en kerstpakketten van een bedrijf die over waren gebleven.

Maar ik wil ook zeker de vele giften niet vergeten die ik het afgelopen jaar, maar zeker ook de laatste maanden, heb mogen ontvangen. Vanuit heel Nederland blijven mensen geven om de bevolking in de Karpaten te ondersteunen.

In december hebben we Arjen ontmoet, die voor een aantal weken kwam meehelpen op verschillende plekken in Oekraïne. Ik ben heel dankbaar dat hij eind januari samen met zijn collega Jan nog eens naar Oekraïne is gekomen om al de spullen die in Nederland zijn opgehaald te komen brengen. Niet alleen mijn spullen maar ook spullen voor andere Nederlanders die hier aan het werk zijn. Ook de kosten voor dit transport zijn gesponsord.





DANKBAAR VOOR HULP

Voor de oorlog deed ik mijn werk vaak samen met Sanyi maar helaas is dat op dit moment niet mogelijk. We bestelden de producten die we nodig hadden altijd al bij Beci, een man die op de markt werkt. Wij kregen de spullen dan thuis geleverd, maakten er voedselpakketten van en deelden die uit. Nu krijg ik al een jaar lang, zonder enige extra kosten, hulp van Beci. Hij pakt de pakketten thuis al in en we brengen ze samen rond bij de mensen thuis. Hij rijdt me overal heen waar ik pakketten wil uitdelen en zelfs als ik niet in Oekraïne ben, brengt hij pakketten rond als ik hier om vraag.

Ook krijg ik veel hulp van Lena. Lena werkt al jaren bij mij thuis als schoonmaakster. Op deze manier kan ik haar helpen om geld te verdienen waar ze van kan leven. Naast het schoonmaken helpt ze me vaak met het inpakken van lekkere dingen voor bij de voedselpakketten en met het uitzoeken en inpakken van spullen zoals we die nu mochten ontvangen vanuit Nederland. Ook Sveta, Sasja en Nastja, mijn burens, helpen me al een jaar lang door op mijn huis en dieren te passen als ik er niet ben. Maar ook zij helpen met het uitzoeken en inpakken van de spullen. Ik ben enorm dankbaar dat zoveel mensen mij willen helpen om het werk te kunnen blijven doen. Samen kunnen we veel werk verzetten!



VOEDSELPAKKETTEN

In december en januari hebben we weer veel gezinnen blij kunnen maken met een voedselpakket. Elke maand waren er zo'n 65 gezinnen die een pakket in ontvangst mochten nemen. De kosten voor deze pakketten zijn ongeveer 1500 euro. Door de jaren heen krijg je een groepje mensen om je heen waarvan je het weet dat ze dit goed kunnen gebruiken. Het lastige blijft dat mensen gauw jaloers zijn en je met het uitdelen op sommige plekken dus moet oppassen. Hierdoor beslis ik soms om bepaalde mensen geen pakket te geven om gedoe te voorkomen. Eerder kwam ik al wel eens in een flat aan het eind van de stad. Het is een flat waarvan je, als je niet beter wist, zou denken dat er niemand woont. Maar niets is minder waar, er wonen 30 gezinnen in verschrikkelijke omstandigheden; drank, drugs en zonder werk. Ik zou hierover kunnen oordelen maar van veel mensen weet je niet waar ze

vandaan komen en wat ze in hun leven allemaal al hebben meegemaakt.

Neemt niet weg dat ik hoop dat ze door mij en door anderen ooit het Licht van Jezus mogen zien en hun leven gaan veranderen. In december ontving ik een gift van stichting Perspectief in Zwolle die zich al jaren inzet voor kansarmen. Samen met hen heb ik besloten deze gift speciaal te gebruiken voor deze flat. Hierdoor kon ik nu iedereen in de hele flat een pakket geven. Samen met mijn contactpersoon Ersó, die samen met haar man al een aantal jaren in deze flat aan het werk is en ook zondagse diensten houdt, hebben we hier twee keer pakketten uit kunnen delen. Ik hoop dat ik de mensen in deze flat op mijn lijst met voedselpakketten kan laten staan. Elke keer weer verandert en groeit de lijst met mensen die het nodig hebben om geholpen te worden en ik hoop dat ik daarom mag blijven rekenen op jullie steun.



ANDERE HULP

Het afgelopen jaar ben ik zo gezegend met de enorme hoeveelheid spullen en giften die ik mocht ontvangen, daardoor was het mogelijk om steeds meer mensen te helpen. De laatste maanden kon ik veel lampen en kaarsen uitdelen en van die overvloed kon ik ook andere Nederlanders voorzien van lampen en spullen die zij weer konden uitdelen aan mensen en kinderen in hun omgeving. Hierdoor bereiken we samen veel mensen die de hulp goed kunnen gebruiken.

Met het geld wat ik ontvang betaal ik de voedselpakketten maar ook kan ik mensen op andere manieren helpen. Ik kon rekeningen voor mensen betalen, ik kon twee gezinnen voorzien van incontinentiemateriaal en ik kon helpen bij medische kosten. De kosten voor medische zorg zijn voor veel mensen niet te betalen en dat maakt dat ze vaak te lang wachten met naar de dokter gaan of soms helemaal niet gaan.

Iemand die ik de komende tijd graag wil helpen is een vrouw die ik een aantal jaren geleden heb ontmoet op de markt en door de jaren heen is er een soort van vriendschap ontstaan. De laatste jaren heeft ze veel gezondheidsproblemen, in 2021 is haar baarmoeder verwijderd en op dit moment

ondergaat ze chemotherapie vanwege een tumor aan een eierstok en baarmoederhals. De komende tijd volgen er nog vier tot vijf chemo's en daarna moet ze geopereerd worden om de baarmoederhals en eierstokken te verwijderen. Toen ik laatst met haar in gesprek was, wist ze niet zo goed of ze wel geholpen wilde worden omdat daarmee niet alle zorgen weg zijn. Zorgen over hoe het leven verder moet. Aan haar huis mankeert veel en rekeningen kan ze nauwelijks betalen van wat ze verdient. Met het weinige geld wat ze heeft probeert ze straathonden een plekje te geven in haar huis en tuin. Je zou misschien zeggen dat ze beter eerst goed voor zichzelf kan zorgen en ik moet eerlijk zeggen dat ik dat ook wel eens heb gedacht. Maar als je zo'n hart hebt voor dieren snap ik ook wel dat je ze niet aan hun lot wilt overlaten. Wat precies de kosten zullen zijn de komende tijd weten we niet, voor nu zijn de kosten van één chemo 200 euro en daarna zullen we verder kijken. Soms vind ik het wel eens lastig dat ik zomaar besluit om aan iemand veel geld uit te geven, maar deze vrouw kwam op mijn pad en ik heb het gevoel dat ik haar gewoon moet helpen. Ik heb vertrouwen dat God het financieel zal zegenen.



BUREN

Het blijft fijn dat mijn buurtjes Sveta, Sasja en Nastja al een jaar op mijn huis en dieren passen en dat je altijd mensen hebt waar je op terug kunt vallen. Elke keer als ik in Oekraïne ben zijn de kinderen bij mij of ik ben bij hun. Natuurlijk geeft dat ook wel eens gedoe omdat we wel eens anders denken over wat de kinderen wel of niet mogen bepalen. Maar gelukkig gaat het meestal goed en genieten we van elkaars aanwezigheid. We doen spelletjes en knutselen en koken samen.

Ook met mijn andere burens heb ik sinds de oorlog meer contact. Mijn buurman kan, zoals ik al eerder heb verteld, niet aan het werk en zit dus voornamelijk thuis. Hij helpt mij op dit moment met de tuin, hij heeft al veel oude bomen verwijderd en het hout voor de open haard allemaal gezaagd. Daarnaast zorgt hij ervoor dat de andere bomen gesnoeid worden en klaar zijn voor de komende zomer. En ik kan hen weer helpen door met zijn vrouw voer op te halen voor hun konijnen en eten te brengen bij twee honden die door iemand anders niet goed verzorgd worden. Mijn buurvrouw heeft het daarom op zich genomen om deze hondjes eten te geven. Normaal gingen ze daar elke week samen naar toe, maar dat kan nu dus niet. We ondersteunen ook nog altijd hun dochter die in Hongarije studeert nu zij dit zelf niet kunnen.





BEZOEK

In december kwamen Rudi en Annet, vrienden van ons, een paar dagen op bezoek. Samen hebben we van de omgeving en van elkaars gezelschap kunnen genieten. Het is zo fijn om even een afleiding te hebben van de situatie waar we nu in zitten. Ook tweede kerstdag mochten we genieten van vrienden. Elk jaar met kerst zijn we als Nederlanders bij elkaar en het leek er op dat dat dit jaar niet door kon gaan. Maar het was super fijn dat de meiden naar ons zijn toe gekomen en we samen konden genieten van spelletjes, wandelen, eten en met elkaar zingen.



NEFELECJS

Ook dit jaar hoop ik, als ik in Oekraïne ben, weer vaak naar Nefelejcs te kunnen gaan. Het is elke keer weer genieten om daar te zijn en een plek te hebben waar ze naar je uitkijken. Door de oorlog is er veel veranderd, veel collega's zijn weg gegaan en ze proberen met een klein groepje alles draaiende te houden. Langzaam wordt de groep met kinderen weer groter en kunnen de kinderen weer vaker komen en dat is erg fijn. Ik wil jullie graag vragen om te bidden voor de collega's dat ze het werk met elkaar aan kunnen.

FAMILIE

In mijn eerder nieuwsbrieven schreef ik al over de ziekte van mijn vader en van mijn schoonmoeder. In oktober schreef ik over het goede nieuws dat er bij mijn vader geen actieve kankercellen waren gevonden na de behandelingen. Helaas was er in januari minder goed nieuws en moest hij direct worden geopereerd om zijn slokdarm te verwijderen. Het is weer een heel proces van behandelingen en opnieuw aansterken. Het is enorm lastig dat ik door de afstand niet bij ze kan zijn, ik voel me zo machteloos. Ik hoop dan ook dat we binnenkort even naar Nederland kunnen gaan om bij de familie te zijn. Maar voor nu zijn we eerst hier nodig voor mijn schoonmoeder. Nadat ze in de afgelopen tijd 16 chemo's heeft gehad voor de behandeling van borstkanker, hebben we de resultaten hier in Hongarije aan een arts laten zien.

De arts in Oekraïne had al aangegeven dat er ook bestraald moest worden maar dit kan alleen in Lviv. Voor mijn schoonmoeder is dit onmogelijk omdat het veel te ver weg is en daarom gaat ze dit proces hier in Hongarije doen. De afgelopen twee weken is ze al geweest voor een scan en plaatsbepaling van de bestralingen en vanaf aankomende week zal ze de behandeling gaan starten. In vijf weken tijd in totaal 25 bestralingen en in die tijd zal ze bij ons in Hongarije wonen. Voor al deze behandelingen is geld nodig, want zoals iedereen in Oekraïne, is ook zij niet verzekerd. Dankbaar zijn we dat we al een deel van de kosten gesponsord hebben gekregen maar er komen nog veel kosten aan. Het voelt soms dubbel om voor mijn eigen schoonmoeder sponsoren te vragen maar het is helaas wel nodig.

VANUIT DE TFC



Vorige week zijn we als ThuisFrontCommissie weer bij elkaar geweest. We hebben samen terug gekeken op een bewogen jaar, waarin heel veel is gebeurd. Deze gebeurtenissen hebben ook tot mooie dingen geleid: een spontane inzamelingsactie in maart 2022, de acties Hart voor Oekraïne (voedselpakkettenactie), Licht voor Oekraïne en de doorlopende Noodhulp actie. Het gaf verbinding om zoveel samen te doen maar ook om te zien hoeveel hulp en steun er kwam vanuit onze achterban, vanuit onze eigen gemeente De Wingerd, maar ook van allerlei andere mensen vanuit heel Nederland. Er is een recordbedrag aan giften binnen gekomen afgelopen jaar, een gevoel van dankbaarheid overheerst!

We hebben het ook gehad over dat er zoveel aan de hand is in de wereld. We kunnen ons inzetten om onze medemens te helpen, maar soms voelt dat zo klein, niet goed genoeg. Maar gelukkig hebben we de hoop en het vertrouwen dat eens alles nieuw zal worden, God heeft de wereld in Zijn Hand. We hebben samen het lied 'Alles nieuw' geluisterd, waaruit hoop en vertrouwen voor de toekomst spreekt.

[Wil je het lied ook luisteren, klik dan hier.](#)

Natuurlijk hebben we ook vooruit gekeken naar dit komende jaar. Het lijkt er niet op dat er aan de oorlog snel een einde zal komen, dus hulp blijft nodig. We zijn van plan om in mei een voedselinzameling te houden, zodat er heel concreet geholpen kan worden. Hierover volgt later meer informatie.

Ook willen we je aandacht vragen voor hulp bij medische kosten. Hieronder kun je er meer over lezen.

Namens de TFC willen we jullie heel hartelijk bedanken voor alle steun, in welke vorm dan ook. Zonder jullie is het niet mogelijk om dit allemaal te doen! Het bemoedigt Jorien en ook ons om door te gaan met dit werk!



HULP BIJ MEDISCHE KOSTEN

We merken dat er steeds meer mensen op Joriens pad komen die medische hulp nodig hebben. Ook deze mensen willen we graag ondersteunen door medicijnen voor hen te kopen, door een operatie of andere noodzakelijke behandeling of bijvoorbeeld tandartskosten voor hen te betalen. Als je Jorien wilt helpen om deze mensen te ondersteunen, kun je via de QR code of de betaallink een gift overmaken.



[Klik hier om een gift over te maken](#)



BIDDEN & DANKEN

BIDDEN

- Voor de vrouw van de markt, voor de behandelingen die ze moet ondergaan.
- Voor mijn vader en schoonmoeder.
- Voor de mannen die nog altijd weinig kunnen.
- Voor vrede in Oekraïne.
- Voor alle gezinnen die het moeilijk hebben.
- Voor mij, zodat ik de juiste keuzes kan maken in het helpen van mensen.

DANKEN

- Voor alle steun, in welke vorm dan ook.
- Voor de zachte winter, waardoor veel mensen het toch wat minder zwaar hebben gehad.
- Dat ik nog altijd mijn werk mag doen, ook al is het deels in Hongarije en deels in Oekraïne.