



www.childrenscareoekraïne.nl
jorienderuiter@hotmail.com

NL64 RABO 0148 8373 52
t.n.v. CG De Wingerd
o.v.v. Children's Care Oekraïne



DONKERE DAGEN VOOR KERST

De donkere dagen voor kerst, zo worden de dagen in december wel genoemd. We vullen onze huizen met kerstversiering en kaarsen om het gezellig en knus te maken. Maar wat nou als het echt donker is? Door de oorlog die nog steeds in alle hevigheid woedt, is de infrastructuur verwoest. Veel huishoudens zitten gedeeltelijk of helemaal zonder elektriciteit, warmte en water. In het oosten van Oekraïne is dit al maanden zo. Maar ook bij ons in het westen kampen we met deze problemen. Er zijn beperkingen in het gebruik van stroom. In het begin werd dit gedaan door de straatverlichting 's avonds uit te doen. Dit leverde veel gevaarlijke situaties op. Maar al gauw werden ook de huishoudens getroffen. Als we verdeeld over de dag zo'n 10 uur aan stroom hebben mogen we al blij zijn. Veel mensen zitten vaak in het donker en in de kou. Als je thuis een pomp hebt om water op te pompen, zit je ook zonder water. Soms is er overdag af en toe een moment dat er wat elektriciteit is. Daarnaast vooral in de nacht als iedereen slaapt en het verbruik dus heel laag is.

Ik word er echt wel moedeloos van als er weer geen elektriciteit is. Alles gaat langzamer en het is echt behelpen. Hoe vaak ik de lichten probeer aan te doen of een huishoudelijk apparaat wil pakken terwijl er geen stroom is. Ga zelf maar eens na hoe snel je je lampen aan doet, je het vanzelfsprekend vindt dat je warm water hebt en een warm huis en, niet onbelangrijk, internet. Voor alles heb je elektriciteit nodig. Als ik in Oekraïne ben, lig ik vaak vroeg in bed omdat het daar warm is en je niet veel kan doen in het donker.



LICHT BRENGEN

De afgelopen tijd heb ik veel steun ontvangen van jullie in de vorm van geld om lampen en kaarsen te kunnen kopen. Daarnaast heb ik ook veel oplaadbare lampen gesponsord gekregen. Letterlijk licht brengen dat is wat ik kon doen. In veel huizen waar ik de afgelopen tijd kwam, was het helemaal donker. Het leek alsof er niemand thuis was of dat het huis verlaten was. Zo ook in een dorpje net buiten Beregszász. Om vier uur 's middags is het hier helemaal donker en omdat er geen straatverlichting is, maakt dat het rijden naar verschillende plekken niet makkelijk. Samen met een andere vrouw, om toch wat extra ogen op de weg te hebben, ging ik op pad naar Csoma. Het was even zoeken maar aangekomen bij het huis waar we moesten zijn, stonden we met de zaklamp op onze telefoon, bij de poort te roepen zodat dat de bewoners naar buiten zouden komen. Na even wachten kwam daar eindelijk een oudere man naar buiten die ons mee nam het huisje in. Het was overal pikgedonker. De man bracht ons naar een kamer waar twee kinderen, een oma en nog een andere man bij het licht van twee kleine kaarsstompjes zaten. Snel haalden we een oplaadbare ledlamp uit de doos en toen konden ze de hele kamer verlichten.

Op een avond riep een buurvrouw me toen ik langs haar huis liep. Ze vroeg of ik binnen wilde komen. De buurvrouw is een oudere vrouw die slecht ter been is. Samen met haar achterkleindochter en kleindochter woont ze in een klein huisje. Gelukkig kon ik hen ook twee lampen geven maar ze gaan er niet altijd handig mee om. Het opladen is natuurlijk van belang en daarnaast moeten ze de lampen wel eerlijk verdelen en dat gebeurt niet altijd. Soms houdt de kleindochter al de lampen voor haarzelf. Toen ik binnenkwam zat ze op haar stoel met niet al te veel kleding aan in het donker en in de kou.



Ze wilde graag naar bed maar kon de weg niet vinden. Ik heb haar in bed geholpen met wat extra dekens zodat ze weer zou opwarmen. Het is echt triest om te zien hoeveel mensen op dit moment door armoede en lastige gezinsproblemen zo moeten leven.

Ook hadden we een ontmoeting met een man die slecht ter been is en in het donker de weg naar zijn deur probeerde te vinden om ons binnen te laten. Ook daar brachten we een lamp.



Naast licht brengen door middel van oplaadbare ledlampen kon ik met jullie hulp ook nog weer een gezin blij maken met een vrachtwagen hout en een andere vrouw helpen met het betalen van de gasrekening. Als er meer mensen op mijn pad komen de komende tijd die hulp nodig hebben bij het betalen van rekeningen zal ik ze helpen zolang dit financieel mogelijk is.

De winter is begonnen en ik maak me dan ook wel zorgen hoe het de komende maanden zal gaan. De kou en het leven in deze donkere maanden maken het voor veel mensen lastig en ik hoop dat jullie met mij willen bidden dat de mensen in deze donkere dagen naast het licht van de ledlampen en kaarsen ook het licht en de warmte van God mogen ervaren.



VOEDSELPAKKETTEN

Net als in Nederland is ook hier alles steeds duurder geworden en met het weinige inkomen wat de mensen hebben, zijn de kosten voor veel mensen niet op te brengen. Het kiezen tussen een rekening voor bijvoorbeeld medische zorg of eten blijft een grote zorg voor veel mensen en levert veel stres op.

Ik ben blij dat ik deze maand weer 66 voedselpakketten kan uitdelen en daarnaast ook nog wat extra's kon doen voor de kinderen voor de feestdagen.



NEFELEJCS

Bij Nefelejcs gaat het programma door, ook daar is er natuurlijk vaak geen stroom en dat was zeker in het begin lastig omdat we dan niet kunnen koken met en voor de kinderen/jongeren. Maar nu is daar een aggregaat en koken we op gas met een gasfles. De afgelopen tijd heb ik gezellig met de jongeren kunnen knutselen en daar volop van genoten. Naast alle voedselpakketten kon ik ook dit jaar weer kerstpakketjes geven aan de werkers. Het is ook voor hen een extraatje en tegelijkertijd een waardering voor al het werk dat ze het hele jaar door doen. Juist nu nog meer omdat ze met een klein team proberen door te werken in deze lastige tijd.



DUBBEL LEVEN

Mijn tijd in Oekraïne en Hongarije is nu ongeveer half-om-half. Het blijft dubbel omdat ik aan de ene kant graag bij Sanyi ben maar daarnaast ook graag in Oekraïne waar mijn werk is, mijn vrienden wonen en mijn huis staat waar ik me echt thuis voel. Het leven in twee landen maakt dat het vaak wel flink aanpakken is als ik weer in Oekraïne ben. In de tijd dat ik er ben probeer ik mijn aandacht zo goed mogelijk te verdelen tussen de burens, het werk bij Nefelejcs en het helpen van de gezinnen. Je zult begrijpen dat ik me geen moment verveel.



MIJN BUREN

Met de burens gaat het goed. De afgelopen maanden heb ik ze kunnen helpen met het laten maken van hun paspoorten. Door geldgebrek was het er niet van gekomen om deze aan te schaffen. In deze onzekere tijden leek het mij verstandig om voorbereid te zijn om het land te kunnen verlaten mocht het nodig zijn. Echt mooi om te zien hoe blij ze waren en Nastja (5) zei: "nu kunnen we eindelijk naar jou in Nederland." Nog altijd passen ze op mijn huis en dieren als ik in Hongarije ben. Ook kunnen ze dan gebruik maken van mijn badkamer, wasmachine en wat ze maar nodig hebben. Als ik wel thuis ben, eten we dagelijks samen en genieten we van spelletjes spelen, bakken (als dit kan) en knutselen. Het is bijzonder dat er door het delen van je leven zo'n mooie vriendschap ontstaat.

VRIENDSCHAPPEN

Nog altijd komen we als Nederlandse meiden, die in Oekraïne werken, bij elkaar en dat is een grote zegen. Elkaar ondersteunen en samen het woord van God openen is echt genieten en zo enorm waardevol. Ik ben heel dankbaar met deze vriendinnen.

Daarnaast ben ik samen met Anja, een vriendin van het eerste uur, twee dagen de bergen in geweest om even bij te tanken. Ergens voelt het raar om er tussenuit te gaan, maar soms is het echt even nodig, om daarna weer volop aan het werk te gaan.

In november hebben we ook kunnen genieten van Anja en haar man Wasja, die samen na lange tijd weer even het land uit konden, na al het werk dat ze in Oekraïne hebben gedaan. Het was superfijn dat Wasja uiteindelijk de vereiste papieren kreeg om twee weken het land te kunnen verlaten. Zo konden ze samen naar familie in Nederland en uitrusten van al het werk dat ook hij heeft gedaan de afgelopen maanden. Op de terugreis kwamen ze bij ons langs in Hongarije en het was fijn om als stellen te genieten van elkaars aanwezigheid.



BIDDEN & DANKEN

BIDDEN

- Voor vrede en herstel van het land
- Voor financiële hulp.
- Voor mijn schoonmoeder die nog steeds behandelingen ondergaat
- Voor de mensen hier in Oekraïne die onder zware omstandigheden moeten leven deze winter

DANKEN

- Voor alle ondersteuning vanuit Nederland
- Voor vriendschappen.
- Dat ik dit werk nog steeds kan doen
- Voor het licht dat ik mag uitdelen
- Voor de buurvrouw die mij helpt
- Dat mijn verblijfsvergunning voorlopig geldig blijft



ACTIES DEZE WINTERMAANDEN

Op dit moment lopen er drie acties

- Hart voor Oekraïne (Voedselpakketten)
- Licht voor Oekraïne (Oplaadbare Ledlampen)
- Jouw school in actie voor Oekraïne (kaarsen en waxinelichtjes)

Meer info over deze acties vind je op de website