



www.childrenscareoekraïne.nl
jorienderuiter@hotmail.com

NL64 RABO 0148 8373 52
t.n.v. CG De Wingerd
o.v.v. Children's Care Oekraïne



LEVEN IN OORLOG

Het is al weer drie maanden geleden dat ik een nieuwsbrief heb geschreven en dus de hoogste tijd om jullie weer even bij te praten.

Zoals jullie vast wel horen in het nieuws is het zeker niet rustig in Oekraïne. De laatste weken zijn er weer veel aanslagen geweest door het hele land en vooral in het Oosten wordt er nog in alle hevigheid gevochten. Dagelijks sneuvelen er veel soldaten maar ook gewone burgers zijn de dupe van deze zinloze oorlog. Wanneer zal dit stoppen? Het is iets waar veel mensen naar uitkijken en op hopen maar het lijkt nog niet dichtbij.

Heb je je wel eens voorgesteld hoe het is om in oorlog te leven? De laatste tijd denk ik meer na over deze vraag. Hoe was het in de Tweede Wereldoorlog, de oorlog in Afghanistan of Irak? Als je zoekt op internet is de lijst met oorlogen die er zijn of zijn geweest nog veel langer.

Voor mij was oorlog iets waarover ik las in het nieuws; ik wist dat het gebeurde, maar echt dichtbij kwam het nooit. Maar nu kan ik me iets voorstellen bij de uitzichtloosheid die veel mensen zullen hebben gehad. Leven in een jarenlange oorlog en niet weten wanneer het stopt, ondergedoken zitten of gevlucht zijn en niet meer terug kunnen.

Voor ons blijft het zoeken hoe we het beste om kunnen gaan met de situatie zoals die nu is. Ik zou graag mijn werk doen zoals ik gewend was en dan het liefst ook samen met Sanyi natuurlijk. Maar veel andere mensen hebben het nog veel moeilijker, wat een verdriet, zorg en angst wordt er geleden door mensen. En waarom eigenlijk? Het gaat alleen maar om macht.



Eind juli zijn Sanyi en ik zes weken in Nederland geweest. Dit was alweer een jaar geleden maar het leek al veel langer geleden. Het voelde anders dan andere jaren om in Nederland te zijn maar ondanks dat hebben we erg genoten van familie en vrienden. Nu we in Hongarije leven, merken we dat het best eenzaam is om ergens te wonen waar je weinig tot geen mensen kent. Des te fijner was het dan ook om tijd door te brengen met mensen die van je houden. We zijn dankbaar voor de twee huisjes waar we mochten verblijven en voor alle liefdevolle momenten met de mensen daar. Maar tegelijkertijd vond ik het soms ook lastig.

Het geordende leven in Nederland en de vragen over de toekomst benauwden me. Aan de ene kant is het goed om over de toekomst na te denken en over hoe we nu verder moeten. Aan de andere kant lukt dat helemaal niet omdat alles zo onzeker is. De tijd zal het leren wat er verder gaat gebeuren. Voor nu is het leven met de dag en kijken wat er op ons pad komt. Vooral doorgaan met mensen ondersteunen in Oekraïne. Ik reis nog altijd heen en weer tussen Oekraïne en Hongarije en hoop dit de komende tijd te blijven doen. Maar ook op afstand, vanuit Hongarije, blijven we mensen ondersteunen met hulp van bekenden die nog in Oekraïne zijn.

VERBLIJFSVERGUNNING

Afgelopen maand ben ik bezig geweest met het verlengen van mijn verblijfsvergunning maar dit is helaas niet gelukt. Elk jaar weer is dit een enorm gedoe en het levert veel stress op, zo ook dit jaar. Ik heb sinds vorig jaar een verblijfsvergunning op basis van dat ik getrouwd ben met Sanyi. Alle papieren waren in orde en in principe had de aanvraag dan ook in behandeling genomen kunnen worden. Alleen omdat Sanyi er niet bij was, wilden ze dit niet doen.

Het kwam niet geheel onverwacht maar toch had ik gehoopt dat het zou lukken omdat het bij anderen wel gelukt is bij wie de man er ook niet bij was. Omdat we nu niet fulltime in Oekraïne zijn, hoop ik dat de gevolgen hiervan niet zo groot zijn en dat ze bij de grens dus niet al te moeilijk zullen doen. Als je geen verblijfsvergunning hebt mag je binnen 180 dagen 90 dagen in het land zijn en dat is wat ik de komende tijd dan ook zal doen. Maar de zekerheid van een verblijfsvergunning heb ik nu niet en maakt naar Oekraïne gaan wel steeds een beetje spannend.



NEFELEJCS

Het werk bij Nefelejcs wordt steeds meer opgepakt. Langzamerhand wordt er weer les gegeven aan meerdere leeftijdsgroepen. Daarnaast geven collega's nog individuele lessen. De bezetting van de collega's is sinds het begin van de oorlog gehalveerd. Veel collega's zijn naar het buitenland gegaan en daarom kan het centrum niet volledig open. De collega's die er zijn, doen hun werk met veel liefde en doorzettingsvermogen en dat is geweldig om te zien. Elke keer als ik er weer ben, voelt het als thuiskomen. Het is heerlijk om met de jongeren bezig te zijn in de keuken en te genieten van hun spontaniteit.



SVETA, SASJA & NASTJA

De band met mijn buurtjes, die sinds corona steeds sterker is geworden, groeit uit tot een mooie vriendschap. Ook Sveta heeft, net als veel anderen, hulp nodig om rond te komen maar dat maakt de vriendschap niet anders. Bijna dagelijks hebben we contact via de telefoon en als ik in Oekraïne ben, zien we elkaar dagelijks. Na schooltijd probeer ik zoveel mogelijk met de kinderen op de te trekken en leuke dingen met ze te doen. Vaak als Sveta thuis komt, koken en eten we samen. Het blijft mooi om te zien dat ze, ondanks de hulp die ze krijgt, hard blijft werken om voor haar gezin te kunnen zorgen. Maar dat ze ook door de jaren heen leert om van de overvloed die zij heeft weg te geven aan mensen die het nog harder nodig hebben.



VAN VOEDSELPAKKET TOT NOODHULP

De laatste jaren was ik vooral bezig met het uitdelen van voedselpakketten en mijn werk bij Nefelejcs en af en toe een speciale actie voor kinderen. Nu richt ik me met name op het helpen van mensen in deze lastige tijd waarin veel onbetaalbaar is geworden. Doordat ik deels op afstand zit kan ik niet dagelijks bij Nefelejcs zijn maar ik kan nog wel altijd mensen ondersteunen.

De laatste maanden heb ik dat vooral gedaan in de vorm van voedselpakketten, hout voor de winter, medische zorg, incontinentiemateriaal en het ondersteunen van een meisje dat studeert in Hongarije. Haar vader kan op dit moment financieel niet voor haar zorgen omdat hij in Oekraïne zit en niet naar zijn werk in Hongarije kan. Verder heb ik een gezin kunnen financieel kunnen helpen zodat ze

paspoorten konden laten maken.

Het blijft dankbaar werk om mensen te helpen en een beetje verlichting te kunnen geven in een tijd waarin ze echt een keuze moeten maken tussen eten en andere kosten.

De komende tijd wil ik mensen blijven ondersteunen met voedselpakketten maar ook met het betalen van hun gas- en elektriciteitsrekening want ook deze kosten zullen voor veel mensen lastig op te brengen zijn. Ik zal me de komende tijd richten op ongeveer 30 gezinnen en hen naar behoefte proberen te helpen. Dit kan ik niet alleen, hier heb ik jullie hulp hard bij nodig. Ik weet dat ook in Nederland alles steeds duurder wordt maar ik heb de hoop dat als we allemaal iets geven, we met elkaar ook deze gezinnen de winter door kunnen helpen.



ELKE KEER WEER EEN PLEKJE

Nadat we vertrokken zijn uit Oekraïne hebben we al op verschillende plekken gewoond. We zijn dankbaar dat we elke keer weer een dak boven ons hoofd hebben, ondanks dat niet alles als thuis voelt. Afgelopen maand moesten we het huisje waar we de hele zomer konden verblijven achter ons laten maar daar hebben we weer een fijn plekje voor terug gekregen. We worden elke keer zo gezegend! Niet alleen in financieel opzicht, zodat we mensen kunnen helpen, ook voor onszelf komt er elke keer weer een oplossing. Zo mochten we in de laatste acht maanden al op zes verschillende plekken wonen, soms voor een week en soms voor een paar maanden. Nu wonen we in Nyíregyháza, in een flat vierhoog, waar we na acht maanden eindelijk onze koffers echt uit konden pakken. Wat voelt het dan weer als een zegen om een kast te hebben waar je je kleren in kunt leggen. Hier kunnen we waarschijnlijk tot begin van de zomer 2023 blijven wonen.



FAMILIE

In mijn vorige nieuwsbrief schreef ik over mijn vader en mijn schoonmoeder die allebei ziek zijn en chemotherapie moesten/moeten ondergaan. Voor mijn schoonmoeder was er eerst nog wat twijfel of ze met de behandeling kon beginnen omdat de financiën een probleem waren. We zijn dankbaar dat er mensen zijn die haar financieel hebben ondersteund, niet alleen vanuit Nederland maar ook vanuit hun eigen dorp hebben burens en vrienden financieel geholpen. Mede door deze hulp heeft ze ondertussen al zes behandelingen gehad. Ze is een sterke vrouw en slaat zich goed door de chemo heen. Haar ziekte stopt haar ook zeker niet in al haar bezigheden.

Met wat extra rust tussendoor heeft ze afgelopen zomer haar groentetuinen kunnen onderhouden en heeft ze alles kunnen inmaken voor de winter. We zijn dankbaar dat ze zo sterk blijft want ook voor haar is het niet altijd makkelijk dat wij niet bij haar kunnen zijn en haar niet kunnen ondersteunen. Deze maand heeft Sanyi na zeven maanden zijn ouders weer even in levende lijve kunnen zien en dat was zeker goed. Mijn vader heeft zijn behandelingen voor nu achter de rug. Begin oktober heeft hij het goede nieuws gekregen dat er op dit moment geen actieve tumorcellen meer zijn.



BIDDEN & DANKEN

BIDDEN

- Voor vrede hier maar ook voor de wereld.
- Voor financiële hulp.
- Voor de behandelingen van mijn schoonmoeder.
- Voor duidelijkheid hoe we mensen kunnen helpen maar ook de keuzes die wijzelf moeten maken.
- Dat het zonder verblijfsvergunning toch mogelijk blijft om makkelijk naar Oekraïne te kunnen gaan.

DANKEN

- Voor het werk dat ik nog wel mag doen.
- Voor de fijne en gezegende tijd in Nederland.
- Voor de nieuwe plek waar we mogen wonen en dat er elke keer weer iets aan ons wordt aangeboden.
- Voor de financiële hulp.
- Dat er op dit moment geen actieve tumorcellen zijn bij mijn vader.



VOEDSELPAKKETTENACTIE HART VOOR OEKRAÏNE

Zoals ieder jaar in november organiseren we ook dit jaar weer een voedselpakkettenactie. Zoals je hebt kunnen lezen worden er het hele jaar door voedselpakketten uitgedeeld. Maar nu de winter eraan komt en alles steeds duurder wordt, hebben de mensen het extra hard nodig. Daarom vragen we deze maand hiervoor speciaal de aandacht en hopen we op veel giften zodat Jorien nog meer mensen blij kan maken met een voedselpakket. Ook zou het fijn zijn als we de mensen rond kerst iets extra's kunnen aanbieden.

Meer info over deze actie vind je op de volgende pagina.



HORT voor Oekraïne

VOEDSELPAKKETTENACTIE

Wat doen we?

Het samenstellen en uitdelen van voedselpakketten. De nood, in dit toch al arme gebied, is door de ontwikkelingen in het afgelopen jaar veel groter geworden. Via de contacten die we hebben opgebouwd, komen er steeds meer aanvragen voor hulp bij ons binnen.

Voor wie?

Voor de bevolking in het westen van Oekraïne met name in en rond Beregowo. Dit is een gebied waar steeds meer mensen in de problemen komen door de grote prijsstijgingen van producten als gevolg van de oorlog.

Help je mee?

Je kunt meehelpen door het overmaken van een gift. Van dit geld worden er in Oekraïne producten gekocht en pakketten samengesteld. Scan de QR code of maak een bedrag over naar NL64 RABO 0148 8373 52 t.n.v. CG De Wingerd o.v.v. Children's Care Oekraïne voedselpakketten.

