



[www.childrencareoekraine.nl](http://www.childrencareoekraine.nl)  
[jorienderuiter@hotmail.com](mailto:jorienderuiter@hotmail.com)

NL64 RABO 0148 8373 52  
t.n.v. CG De Wingerd  
o.v.v. Children's Care Oekraïne



## OORLOG IN OEKRAÏNE

24 februari 2022, de dag die ik niet meer zal vergeten. Die dag gebeurde wat je nooit hoopt voor het land waarin je woont, er brak oorlog uit. Helaas is oorlog voor veel mensen realiteit en dat is het nu ook voor Oekraïne. Al ruim vier maanden wordt Oekraïne geteisterd door oorlog met Rusland en dit heeft voor veel mensen gevolgen. Zo zijn mensen gevlucht, huizen zijn plat gebombardeerd en mensen zijn alles kwijt wat ze hebben opgebouwd. Veel mensen zijn nog altijd ondergedoken voor de bommen en de gevechten die in hun stad gaande zijn. Mannen zijn ondergedoken of weg gegaan om maar niet het leger in te hoeven. Helaas zijn er al veel te veel mensen die hun dierbaren moeten missen omdat ze zijn omgekomen tijdens deze verschrikkelijke strijd.

Het is vreselijk om de beelden te zien van alles wat is platgebombardeerd, de mensen die levenloos op straat liggen en al de andere gevolgen van deze oorlog.

In het westen waar wij vandaan komen is het gelukkig nog rustig. Begin mei is er wel een aanslag geweest op een elektriciteitsstation van de treinen, zo'n 80 km van waar wij wonen en toen kwam het toch wel erg dichtbij. Maar daarna is er in onze regio geen aanslag meer geweest.

Wel zijn de gevolgen van de oorlog zichtbaar en voelbaar voor ons. Het leven is veel duurder geworden en het is dus voor veel mensen die het al moeilijk hadden lastig of bijna onmogelijk om rond te komen.



Brandstof is moeilijk te krijgen en wat er is, is super duur. Soms lukt het een paar dagen achter elkaar om brandstof te krijgen en soms een week helemaal niet. In het begin stonden er lange rijen wanneer er eindelijk een mogelijkheid was om brandstof te krijgen maar dit is gelukkig al weer iets beter.

Mannen die nog in Oekraïne zijn, zitten thuis of proberen zich af en toe nog op straat te begeven.

Maar de kans is groot dat je aangehouden wordt en dat je je dan moet melden voor het leger. Bijna dagelijks gaat het luchtalarm af, soms één keer maar soms ook vaker.

Verder zijn de gevolgen van de oorlog voor ons vooral merkbaar omdat we op dit moment niet thuis kunnen zijn. Zoals jullie weten kan Sanyi nu niet in Oekraïne zijn omdat de kans dat hij zou moeten vechten in het leger dan veel groter is.

Dit heeft ons doen besluiten om op 25 februari het land te verlaten. Ondanks dat we dankbaar zijn dat we in Hongarije een fijne plek hebben, is dit natuurlijk geen optimale situatie en is ons verlangen om naar huis te kunnen groot, maar dit zit er voorlopig nog niet in. Het maakt ons geregeld verdrietig dat we nu in deze situatie zitten. Alles waar we mee bezig waren staat (gedeeltelijk) op pauze.

Zelf ga ik elke twee tot drie weken naar Oekraïne om daar nog mijn werk en andere dingen te kunnen doen. Maar je kunt het gewoon niet volledig doen zoals anders en dat wil ik natuurlijk wel het liefst. Ondanks het gemis en verdriet dat Sanyi niet met mij in Oekraïne kan zijn, is het echt genieten als ik weer een week of langer in Oekraïne ben.



## NEFELEJCS

Het werk bij Nefelejcs is weer gedeeltelijk begonnen en het is dan ook heerlijk om daar weer aanwezig te zijn. Samen genieten met de jongeren, lekker koken en het contact met mijn collega's.



## MENSEN HELPEN

Doordat het leven steeds duurder wordt, is het voor veel mensen moeilijk rond te komen en ik ben dan ook blij en voel me gezegend met alle giften die ik mag ontvangen. De laatste maanden hebben we veel mensen kunnen helpen met voedselpakketten, incontinentiemateriaal, luiers en kleding. Daarnaast is de medische zorg ook steeds duurder geworden en dat is voor veel mensen dan ook een drempel om naar de dokter te gaan. Maar door de overvloed aan sponsorgeld hebben we ook juist daarmee mensen kunnen helpen. Je kunt denken aan het betalen van operaties, chemotherapie, bevallingskosten en de tandarts.



## HULP AAN GEZIN

Zo mochten we ook een gezin met vier kinderen helpen. Ze wonen in een klein huurhuisje met weinig voorzieningen. Er is geen gas, geen water en het is er niet echt schoon. Vader werkte voor de oorlog wel in het buitenland om wat geld te verdienen maar kan nu het land niet uit. Gelukkig heeft hij wat werk gevonden in Oekraïne en moeder probeert oude kleren te verkopen. Eén van de jongetjes Samuël (3) had nog altijd een balletje wat niet was ingedaald en dit veroorzaakte nu een grote bult bij zijn lies. Door middel van een operatie is het jongetje geholpen en het gaat gelukkig goed met hem.



# SASJA & NASTJA

Ook met Sasja en Nastja geniet ik volop wanneer ik in Oekraïne verblijf. Samen kokerellen en spelletjes doen maar ze genieten vooral van de extra aandacht. Moeder is nog altijd veel aan het werk en het is voor de kinderen dan ook saai om hele dagen alleen thuis te zijn. Nu ik zelf niet veel thuis kan zijn, zorgen zij nog altijd voor mijn huisdieren en kunnen ze daardoor ook meteen gebruik maken van mijn wasmachine en van de badkamer.

Zelf hebben ze dit niet thuis en het scheelt voor moeder weer water koken om te badderen en de was te doen met de hand. Op 20 mei hebben we Sasja's verjaardag gevierd, al weer 13 is hij geworden. Hij was ook erg blij met de fiets die we samen met zijn moeder hebben kunnen geven. Het is wel lastig om elke keer weer afscheid te moeten nemen maar we bellen elke dag om even te horen hoe het gaat.



## FAMILIE

Begin mei hebben we genoten van een weekje vakantie met mijn familie in Oostenrijk. Het was super fijn om weer even bij elkaar te zijn. Niet dat je de situatie waarin je zit dan helemaal vergeet, maar het is gewoon fijn om even weg te zijn samen met mensen van wie je houdt.

Eind juli hopen we voor een maand naar Nederland te komen. Na onze trip met de familie in mei hebben we te horen gekregen dat mijn vader ziek is (slokdarmkanker) en juist daarom willen we ook graag weer even bij onze familie zijn.

Mijn schoonouders zijn nog altijd in Oekraïne en leven met de dag. Er wordt druk gewerkt in de tuin alvast voor de wintervoorraad. Daarnaast doen ze de dagelijkse dingen zoals het verzorgen van de dieren en verkopen van de melk, zure room en hüttenkäse. In november 2021 is mijn schoonmoeder bij de dokter geweest en is er een knobbeltje ontdekt in haar borst. Voor zover ze toen konden zien, is het niet kwaadaardig. Zes maanden lang heeft ze een medicijn moeten nemen wat het gezwel kleiner zou maken. Afgelopen maand is ze geopereerd en hebben ze dit gezwel verwijderd. De dokter heeft aangegeven dat het waarschijnlijk toch nog beter is dat ze chemotherapie krijgt. Mijn schoonouders twijfelen hierover omdat de kosten voor chemotherapie erg hoog zijn, dit komt dan bovenop de kosten die er al geweest zijn voor de behandeling. Het liefst zouden we willen dat ze naar Hongarije komt om daar alles opnieuw te laten onderzoeken maar hier twijfelt ze zelf over. Het enige wat we nu kunnen doen is bidden om wijsheid.

## KINDERBIJBELS

De kinderen van CG De wingerd in Varsseveld hebben met elkaar de afgelopen maanden geld gespaard en van dit geld hebben we bijbels kunnen kopen voor de kinderen in Oekraïne. Wat een zegen om zo'n groot cadeau als een bijbel aan kinderen te mogen geven.



# BIDDEN & DANKEN

## BIDDEN

Dat er op welke manier dan ook vrede mag komen.  
Voor mijn schoonmoeder en de juiste beslissing.  
Voor mijn vader.

## DANKEN

Voor de vele giften die het mogelijk maken om mensen te kunnen blijven ondersteunen.  
Voor de fijne tijd die we mochten hebben met familie.

# KAARTENACTIE

Op dit moment hebben we een mooie actie met fotokaarten die je kunt kopen. De opbrengst hiervan is voor Noodhulp aan de Oekraïense bevolking.

De actie is opgezet door Gerdien, een vriendin van Jorien. Zij maakt de kaartjes van foto's die weer door Jorien zelf gemaakt zijn. De kaartjes kosten €1,- per stuk.

Wil je graag kaartjes bestellen? Dit kan door een mail te sturen naar [info@childrenscareoekraine.nl](mailto:info@childrenscareoekraine.nl). Geef dan de nummers door van de kaartjes die je graag wilt bestellen en je adres, dan zorgen wij dat ze opgestuurd worden. De betaling kan dan door middel van een betaalverzoek.

Gewoon een gift geven voor de Noodhulp kan natuurlijk ook nog steeds. [Klik hier om te geven.](#)

