

UKRAINE 90202
Zakarpats'ka oblast
Berehove
Vulytsya B. Khmel'nyts'koho 10/3
Habor Petro / Gábor Péter
(Jorien de Ruiter)

www.childrencareoekraine.nl
jorienderuiter@hotmail.com

NL64 RABO 0148 8373 52
t.n.v. CG De Wingerd
o.v.v. Children's Care Oekraïne



Children's Care Oekraïne

Nieuwsbrief mei 2021 – Jaargang 9 nr. 2

Een toekomst vol van hoop

In de nacht van strijd en zorgen kijken wij naar U omhoog,
biddend om een nieuwe morgen, om een toekomst vol van hoop.
Ook al zijn er duizend vragen, al begrijpen wij U niet,
U blijft ons met liefde dragen, U die alles overziet.
U geeft een toekomst vol van hoop; dat heeft U aan ons beloofd.
Niemand anders, U alleen, leidt ons door dit leven heen.
U heeft ons geluk voor ogen. Jezus, heeft het ons gebracht.
Mens, als wij, voor ons gebroken in de allerzwartste nacht.
U geeft een toekomst vol van hoop; dat heeft U aan ons beloofd.
Niemand anders, U alleen, leidt ons door dit leven heen.
U bent God, de Allerhoogste, God van onbegrensde macht.
Wij geloven en wij hopen op het einde van de nacht.
U geeft een toekomst vol van hoop; dat heeft U aan ons beloofd.
Niemand anders, U alleen, leidt ons door dit leven heen.



Dit mooie lied hoorde ik als afsluiting van een dienst op Goede Vrijdag. Jezus, was gestorven, Hij was er niet meer. Nu zou je zielig in een hoekje kunnen gaan zitten en er niks meer van maken in het leven maar zo werkt het niet. Juist door Zijn sterven kwam er hoop. Een leven vol hoop, zelfs door onze vragen, boosheid en verdriet heen. Dit lied zette me aan het denken. Ik voel me best wel eens terneergeslagen en dan valt het me soms zwaar om iets van deze tijd te maken. We leven nu al een tijdje met corona en dit heeft ook mijn leven best veranderd. Maar ook de afgelopen acht jaar in Oekraïne hebben mij veranderd en misschien zelfs wel meer vragen of zorgen gegeven. Acht jaar geleden vertrok ik naar

Oekraïne om hier voor de kinderen in het ziekenhuis te gaan zorgen. Het voelde eerlijk gezegd eerst wel een beetje als een schoolreisje. Alles was nieuw en uitdagend en naast het werk was er veel gezelligheid met de mensen die met hetzelfde doel hierheen waren gekomen. Samen was je een groep, waar natuurlijk ook wel eens wat was. Maar toch gaf dat een vertrouwd gevoel van samen op pad zijn, een stukje veiligheid in een nieuwe omgeving. Toen het ziekenhuiswerk stopte, werd ik nog veel meer onderdeel van het leven in Oekraïne, ook al was ik hier al ruim zes jaar. Juist toen begon ik de wereld buiten de ziekenhuismuren te ontdekken en kwam ik meer in aanraking met de mensen hier in Beregszász.

Nu ga ik meer en meer zien hoe zwaar en lastig mensen het hier hebben en de zorgen die zij hebben raken ook mij steeds meer. De laatste tijd ben ik meer aan het zoeken naar wat mijn plekje is. Ik ben niet alleen Jorien die als zending hier naartoe is gekomen om er te zijn voor alle lieve kindjes in het ziekenhuis. En niet alleen maar de zending die er is om mensen te helpen en uit te delen van de overvloed die ik dankzij mijn sponsors heb. Nee, ik ben ook een soort van vriendin geworden en daarnaast nu ook 'vrouw van.' Waar het begon als schoolreisje is het nu ook mijn thuis geworden. Maar wel een thuis waarin het soms moeilijk te scheiden is wat mijn stukje thuis is en wat mijn roeping, mijn werk, is.





Met Pasen waren we uitgenodigd om te komen eten bij deze buurvrouwen.

Het ziekenhuis was een soort van kader voor mij waar ik alles voor gaf. Mijn vrije tijd en het thuis zijn waren daardoor echt iets voor mezelf, een veilig plekje waar je je even kon terugtrekken van de buitenwereld. Maar nu ik steeds meer contacten en vriendschappen heb opgebouwd met mensen hier in de omgeving en door het werk wat ik juist nu in deze coronatijd doe, raken deze dingen steeds meer met elkaar verweven.

Waar ik voor Nederlandse begrippen niet eens heel rijk ben, ben ik dat hier wel en juist dat stukje vind ik lastig. Veel van mijn werkzaamheden bestaan nu uit contacten leggen, vriendschappen opbouwen en mensen helpen wat betreft voedsel, kleding of andere financiële noden. Deze coronaperiode heeft de armoede, die hier al heel groot was, alleen nog maar groter gemaakt. Het is schrijnend om te zien hoe mensen en kinderen moeten leven, om hun zorgen te zien over hoe ze de weken,

maanden en jaren door moeten komen. Zorgen of ze wel hun eten, rekeningen, medische zorg of hun schulden kunnen betalen. Elke maand weer beslissen of ze wel of niet hun rekeningen betalen met alle gevolgen van dien. Wel of geen gas, elektriciteit of eten?

Die zorg ken ik niet. Ik hoef geen keuze te maken tussen het kopen van eten of het betalen van mijn rekeningen. Ik hoef me niet druk te maken of ik de zorg wel kan betalen als me iets overkomt. Die luxe positie vind ik best lastig, juist nu ik steeds dichterbij staast deze mensen kom te staan en samen met hen in dezelfde straat en stad leef. En het soms zelfs vrienden van me worden. Hoeveel deel ik uit van wat ik heb? Dat betekent niet alleen maar het geven van geld maar ook het geven van tijd en de middelen die je hebt zoals bijvoorbeeld een wasmachine. Ik vind het steeds lastiger om boodschappen te doen zonder eraan te denken dat ik beter boodschappen kan doen voor

een ander. Schuldgevoelens als ik iets nieuws koop of als ik mijn geld uitgeef aan zoiets doms als een toiletput voor ons nieuwe huis, terwijl dat gewoon nodig is. Hoe kan ik mensen helpen zodat die uitzichtloosheid verdwijnt en ze zich minder zorgen hoeven maken? Verder ben ik ook aan het nadenken of dat wat ik doe wel goed genoeg is en of ik nog meer zou kunnen en mogen betekenen hier in Oekraïne.

Door de jaren heen en door corona zijn er veel dingen veranderd en daar raak ik soms een beetje in verstrikt, dan maakt het me terneergeslagen en misschien wel wat passief. Maar juist dit lied zette me aan het denken om me op Jezus te richten en in Hem hoop en kracht te vinden om door te gaan. En ik hoop dat ik deze Jezus ook meer en meer mag laten zien aan de mensen om me heen en dat zij die zelfde kracht en hoop mogen ervaren.

Onderstaand gebed raakte mij en dit wil ik elke dag bidden voor mijzelf en de mensen om me heen.

Zie ons hopen, hoor ons bidden, doe een wonder in ons midden.
Jezus, één woord is genoeg. Spreek Heer, uw woord is genoeg.
Jezus, wij brengen elke last bij U; ons gebroken, kwetsbaar bestaan.
Heel ons, herstel wie wacht op U. Wij zijn zwak, Heer. Raakt U ons aan.
Sterk ons aarzelend geloof, onze haperende hoop. Wij zien biddend naar U uit.
Strek Uw hand genezend uit.



Voedsel voor anderen

De afgelopen maanden hebben we weer veel mensen blij mogen maken met een voedselpakket. Daarnaast zijn er een aantal mensen voor wie ik wekelijks zorg voor eten omdat ze op dit moment geen enkel inkomen hebben door werkloosheid.

Zo ontmoetten we rond Pasen een oudere dame van 82 jaar in de supermarkt. Ze liep een beetje verward rond en wist niet zo goed waar ze de

producten moest vinden die ze nodig had. Toen vroeg ze ons om hulp. Onze eigen boodschappen hebben we even laten wachten om eerst haar te helpen de producten te vinden die ze wilde hebben voor Pasen. Bij de kassa hebben we haar boodschappen betaald, en hebben we er nog wat extra's bij gestopt. Daarna heeft Sanyi de tassen naar haar huis gebracht. Ze was erg dankbaar en verbaasd dat we dit voor haar wilden doen.

Ze leeft helemaal alleen in een klein huis niet ver van de winkel. Haar man en twee zonen zijn al overleden en ze heeft nog één dochter die zelf een moeilijke gezinssituatie heeft met een invalide man.

Nog elke dag haalt ze water uit de waterput en voor de wc gaat ze naar buiten. Ze leeft in één kamertje en alles ziet er oud en vervallen uit. Een week later hebben we haar weer eten gebracht en dit hopen we over een aantal weken weer te doen. Maandelijks leeft ze van zo'n 60 tot 70 euro en ze kan dus best wel eens wat extra's gebruiken.



Gezin buurvrouw

Ook help ik nog altijd mijn buurvrouw en haar twee kinderen. Helaas heeft zij nog steeds geen werk. Door corona is ze haar baan kwijt geraakt en het is nu erg moeilijk om een nieuwe baan te vinden. Dat komt niet alleen omdat er weinig banen zijn maar ook doordat ze al haar hele leven in armoede leeft. In haar opvoeding heeft ze helaas niet meegekregen hoe ze goed voor zichzelf moet zorgen. Ze heeft een heel slecht gebit en geld om naar de tandarts te gaan is er niet. Ik denk zelf dat de uitstraling die ze heeft door haar slechte gebit niet meehelpt aan het vinden van werk. Dat bedrijven en zeker winkels haar daarom niet willen aannemen. Ik vind het moeilijk om te zien dat mijn buurvrouw en haar kinderen de dupe zijn van de slechte omstandigheden waarin deze vrouw is opgegroeid. Ook bij haar was er geen vader aanwezig en haar moeder was altijd dronken. Ze probeert zelf echt haar best te doen voor haar kinderen maar ook hier zie ik dat door geldgebrek en onwetendheid de zorg voor het gebit en andere medische zorg er bij in schieten.

Met als gevolg dat ook de kinderen nu al met een heel slecht en vies gebit rondlopen. Ik heb al geprobeerd ze naar de tandarts te laten gaan maar helaas zijn ze daar bang voor. Ook zijn de kosten hiervoor erg hoog en dat kan ik ook niet zomaar even betalen. Omdat mijn buurvrouw geen werk heeft zijn er natuurlijk veel financiële zorgen. Naast de zorg voor haar eigen gezin wil ze het liefst ook nog voor haar moeder zorgen. Ondanks de slechte jeugd en de moeilijkheden waarin ze is opgegroeid zie je hier duidelijk de onvoorwaardelijke liefde voor de ouders. Vorig jaar werd het gas van haar moeder afgesloten omdat ze de rekening niet kon betalen. Mijn buurvrouw wilde toen een lening bij de bank afsluiten zodat ze haar moeder kon helpen. Ik heb duidelijk aangegeven dat mij dit geen goed idee leek omdat ze deze lening met rente zou moeten terugbetalen terwijl ze zelf ook geen inkomen heeft. Ik zou haar natuurlijk een renteloze lening kunnen geven maar ik weet dat bij de moeder van mijn buurvrouw het geld opgaat aan alcohol in plaats van dat ze de gasrekening ervan betaalt. Het gaf me veel verdriet om te zien dat ze alleen nog maar meer problemen zou krijgen door het aangaan van een lening bij de bank, maar ik kon haar natuurlijk niet tegenhouden. In eerste instantie had ze toch een andere baan gevonden waardoor ze kon beginnen met terugbetalen van de lening maar helaas ligt dit werk nu al maanden stil. Vorige week kreeg ze een brief van de bank dat ze voor 15 mei de lening, die nu al hoger is dan het geleende bedrag, teug betaald moet hebben, anders worden er juridische stappen ondernomen. Het doet me pijn deze zorgen te zien omdat ik van ze ben gaan houden. Omdat ik al veel dingen voor haar betaal (huur, eten, kleding) weet ik niet of ik haar hierbij ook nog moet helpen. De schulden zijn opgelopen tot een bedrag van 350 euro, dat klinkt natuurlijk niet veel maar dat is het voor Oekraïense begrippen wel en helemaal als je geen inkomen hebt. Ik zou haar makkelijk dit bedrag kunnen geven of lenen, maar dat haalt haar niet uit deze situatie. Ik zou willen vragen of jullie hiervoor willen bidden zodat ik duidelijkheid mag krijgen waar ik kan helpen en hoe dit gezin uit deze situatie kan komen.



Ons eigen huisje

Het huis wat we aan het verbouwen zijn gaat langzaam vooruit en begint steeds meer vorm te krijgen. Helaas zal het nog wel even duren voor we over kunnen maar we kijken uit naar ons eigen plekje. De eerste maanden is er veel werk verzet wat je niet direct terug ziet maar op dit moment ga je de veranderingen duidelijk zien.

Ook mochten Sanyi ik vieren dat we begin April een jaar getrouwd mochten zijn. Nog altijd wachten we tot het mogelijk is een trouwfeest te vieren met familie en vrienden maar ondanks dat zijn we super dankbaar dat God ons aan elkaar heeft gegeven.



Power voor Pavlika

Nederlandse vrienden van mij (Stefan en Margaretha) zijn al zeven jaar werkzaam hier in Oekraïne onder gehandicap-

te kinderen. Elke week pas ik één dag op hun dochter van anderhalf jaar oud. Het afgelopen jaar is Pavlika, een jongetje van anderhalf, bij hen in het centrum gekomen voor hulp. Pavlika heeft de ziekte SMA, dit is een dodelijke spierziekte. Pavlika kan niet zitten of zichzelf omdraaien en Margaretha probeert de moeder te voorzien van speciale stoeltjes, een statafel en andere handige hulpmiddelen voor de verzorging van deze kleine man. Pavlika woont samen met zijn ouders en grote broer midden in de bergen waar ik hem samen met Stefan en Margaretha heb mogen opzoeken.

We hebben toen filmpjes en foto's gemaakt om te gebruiken voor de actie 'Power voor Pavlika'. Hiermee wordt geld ingezameld voor de genterapie die Pavlika nodig heeft om in leven te blijven.

Het is een liefdevol gezin waar wij gastvrij werden ontvangen. Pavlika is de jongste van drie kinderen. Het oudste zoontje is een aantal jaren geleden aan de gevolgen van SMA overleden, de middelste zoon is gelukkig gezond. De ouders zijn zelf ook al jaren bezig met het inzamelen van geld maar er is nog altijd een groot tekort.

Ik wil deze actie graag bij jullie onder de aandacht brengen zodat er uiteindelijk voldoende geld zal komen voor de genterapie die voor Pavlika levensreddend zal zijn.

Hier kun je meer lezen over deze actie:

www.gofundme.com/f/power-voor-pavlika

Power voor Pavlika

Doneer hier!

gofundme
Streefbedrag **2,1** miljoen

Geef Pavlika hoop op leven!

Om Pavlika met SMA type 1 in leven te houden heeft hij de genterapie Zolgensma nodig. Slechts die ene prik is nodig. Help jij mee dit doel te behalen? Meer informatie via: www.gofundme.com/f/power-voor-pavlika

#powerveorpavlika

Help je mee?

Zoals je hebt kunnen lezen, zijn er verschillende doelen waarvoor financiële ondersteuning heel erg nodig is. Het uitdelen van voedselpakketten gaat nog steeds door, dus voor dit project blijven giften welkom. Of misschien wil je Jorien helpen om de buurvrouw en haar kinderen te ondersteunen totdat ze weer werk gevonden heeft? Hieronder de verschillende mogelijkheden op een rij.

Een gift kun je overmaken naar:

NL64 RABO 0148 8373 52 t.n.v. CG De Wingerd

Wil je geven voor de voedselpakketten?

Vermeld dan bij je betaling:

Children's Care Oekraïne Voedselpakketten

Wil je de buurvrouw en haar kinderen ondersteunen?

Vermeld dan bij je betaling:

Children's Care Oekraïne Gezin buurvrouw

Wil je Jorien (en Sanyi) ondersteunen in hun eigen levensonderhoud?

Vermeld dan bij je betaling:

Children's Care Oekraïne



Bidden & Danken

Danken:

- Voor het huis dat we aan het verbouwen zijn.
- Dat ik nog altijd mijn werk mag doen in welke vorm dan ook.
- Dat ik alweer een jaar getrouwd mag zijn met Sanyi.

Bidden:

- Voor kracht en wijsheid in mijn werk.
- Voor ideeën voor een nieuw project.
- Voor financiële middelen om mensen te kunnen blijven helpen en voor wijsheid om deze middelen goed te besteden.
- Om goed om te kunnen gaan met de verschillen tussen rijk en arm.
- Dat Jezus' liefde zichtbaar mag worden onder de mensen.

