

UKRAINE 90202  
Zakarpats'ka oblast  
Berehove  
Vulytsya B. Khmel'nyts'koho 10/3  
Habor Petro / Gábor Péter  
(Jorien de Ruiter)

www.childrenscareoekraine.nl  
jorienderuiter@hotmail.com

NL64 RABO 0148 8373 52  
t.n.v. CG De Wingerd  
o.v.v. Children's Care Oekraïne



Children's Care Oekraïne

Nieuwsbrief januari 2021 – Jaargang 9 nr. 1



**2020, een jaar wat al weer even achter ons ligt en waar we waarschijnlijk met wisselende gevoelens op terugkijken. Graag wil ik jullie nog even meenemen naar de laatste maanden van 2020 waarin ik weer enorm veel dankbaar werk mocht doen dankzij jullie giften.**

## Acties

Begin november gingen we van start met het verzamelen van geld voor de voedselpakketten en voor de actie 'Een bijzonder cadeau'. Een actie om schoenen en jassen te kopen voor kinderen in gezinnen die dit extraatje goed kunnen gebruiken. Ik ben daarom ook enorm dankbaar dat hier massaal gehoor aan is gegeven en we een bedrag van €5745,- euro mochten ophalen.

In november en december was ik dan ook geregeld, soms dagelijks, in winkels en op markten te vinden en dat was erg fijn maar ook vermoeiend om te doen. Samen met de gezinnen keken we naar wat nodig was.

In totaal heb ik tot nu toe 33 jassen en 29 paar schoenen kunnen kopen en daarmee 38 kinderen blij gemaakt. Het was echt genieten op de dagen dat ik de gezinnen ging bezoeken om de spullen uit te delen, zoveel blije kinderen en ouders!

En ook de trots die je ziet als je ze later in hun nieuwe jassen en schoenen voorbij ziet komen.

In de bijlage van de mail zit een fotocollage met een aantal foto's van de trotse kinderen.



In december hebben we ons ook weer beziggehouden met het uitdelen van voedselpakketten. In totaal konden we 55 gezinnen iets extra's geven voor de kerst, dat was weer veel maar vooral dankbaar werk.

Het blijft schrijnend om te zien hoe sommige gezinnen moeten leven en rondkomen en dat er zoveel gezinnen zijn die niets hebben. Natuurlijk zijn er gezinnen waarvan de ouders er in mijn ogen een zootje van maken, die zou ik soms liever geen pakket geven omdat ik denk dat je ze hier niet persé altijd mee helpt. Ouders die zelf nauwelijks op zoek zijn naar werk, afhankelijk lij-

ken te worden van de hulp van organisaties of mensen die in de problemen raken door drank. Maar ik kan het niet over mijn hart verkrijgen om de kinderen hiervan de dupe te laten worden. Door zo'n pakket hebben zij weer te eten en eens wat extra's. Maar er zijn ook zeker gezinnen die er wel alles aan proberen te doen en hard werken. Maar ondanks dat kunnen ze nauwelijks het hoofd boven water houden door de lage salarissen en de hoge kosten voor voedsel, gas, water en elektriciteit. Zeker in deze gezinnen is een stukje

dankbaarheid erg goed merkbaar. In de afgelopen jaren heb ik goed kunnen zien dat juist de mensen die zelf hard werken en weten waar ze het voor doen enorm dankbaar zijn voor de pakketten. De kinderen waren erg blij met het extra kerstcadeautje dat ik samen met de voedselpakketten heb uitgedeeld.





## Kati néni

Ik wil jullie graag meenemen naar twee gezinnen die een pakket hebben ontvangen.

De eerste familie was die van Kati néni (tante), 60 jaar oud. Op het moment dat ik deze nieuwsbrief schrijf, moet ik haar verhaal helaas in de verleden tijd schrijven omdat ze op 12 januari is overleden aan de gevolgen van het coronavirus. Na slechts 11 dagen heeft ze de strijd moeten opgeven. Gelukkig mogen haar nabestaanden weten dat ze een vol vertrouwen op God had maar alsnog is het een groot verdriet. Kati néni heeft samen met haar man hun hele leven hard gewerkt om zo goed mogelijk voor hun gezin te kunnen zorgen. Ze werkte als kok op een school, het laatste jaar was niet altijd makkelijk door de lock down. Ze hebben twee kinderen waar ze veel zorgen over hebben gehad omdat ze veel ziek

waren. Ook de gezondheid van Kati néni zelf was niet zo best de laatste jaren. Maar ondanks de zorgen om rond te kunnen komen hield ze altijd vast aan haar geloof.

In december mocht Viki, met wie ik samen voedselpakketten rondbreng, ook haar verrassen met een pakket. Het was zo gaaf om terug te horen hoe geëmotioneerd ze was. Ze kon niet geloven dat zelfs zij, die gewoon een baan en een inkomen had, een pakket mocht ontvangen en dat alles voor haar en haar gezin was. Terwijl wij wisten dat ze het goed kon gebruiken vroeg ze zelfs nog of er niet mensen waren die het nog harder nodig hadden. Voor haar gezin en speciaal haar man wil ik jullie gebed vragen, dat ze ondanks dit grote verlies vast mogen houden aan God en vertrouwen op Zijn hulp in het leven.



## De overburen

Nu neem ik jullie mee naar mijn overburen. Een vader met zijn twee dochters van zijn eerste vrouw, die helaas veel te vroeg is overleden aan kanker, en zijn tweede vrouw. Hij werkt in de houtfabriek hier in de stad en zijn beide dochters studeren online vanwege corona. Zijn huidige vrouw, die erg slecht ter been is, werkt heel af en toe bij de buurtwinkel/pub een paar huizen verderop. In huis hebben ze niet veel en ze koken op een oude stoof. Ik vermoed dat alcohol wel een probleem is binnen dit gezin, ondanks dat werkt vader hard om hun huis er toch verzorgd uit te laten zien. Ook de dochters zien er verzorgd uit en studeren hard. Dit gezin is ook erg blij dat ze een pakket mogen ontvangen, maar voelen zich er ook wel wat verlegen onder. Afgelopen week toen het flink gesneeuwd had heeft de buurman, ik denk uit een soort dankbaarheid, ons straatje voor het huis helemaal schoongemaakt.

Ook dit jaar hoop ik nog steeds mensen blij te maken met voedselpakketten en ik hoop dat jullie daar bij willen blijven helpen.



Het hele jaar door mag ik voor verschillende projecten geld ontvangen en zo ook voor het werk op de internaten. Helaas kan ik de internaten nu niet geregeld bezoeken vanwege de quarantaine maatregelen maar dat betekent niet dat we ze vergeten.

Zo mocht ik rond kerst het internaat in Keresztúr weer even bezoeken (wel met mondkapje) om de kinderen een cadeautje te geven. In financiële samenwerking met Children's Relief heb ik samen met Sanyi en Viki ook kerstpakketten uitgedeeld aan de werkers daar.

Afgelopen week heb ik weer 108 pak-

ken maandverband gekocht om zo de tieners op de internaten te kunnen helpen.

Veel tieners kennen van huis uit nauwelijks hygiëne, laat staan de hygiëne tijdens hun menstruatie. En helaas is er vanuit het internaat niet de mogelijkheid de tieners te voorzien van maandverband en dergelijke. Op dit moment is het zelfs zo dat de overheid de financiële steun voor veel internaten heeft stop gezet en dat is een groot probleem. Er wordt nu verwacht dat de ouders van wie kinderen op het internaat verblijven zelf de kosten gaan dragen voor eten, schoonmaakspullen en

verzorgingsproducten. Maar dit is bijna onmogelijk want de meeste van deze kinderen komen uit zeer arme gezinnen. Het internaat was dan juist een fijne plek waar kinderen goed te eten konden krijgen. Veel van deze gezinnen ken ik doordat we er geregeld voedselpakketten brengen en de thuissituaties zijn erg slecht.



## Hoop voor het nieuwe jaar

Het komend jaar hoop ik, net als iedereen, dat we een jaar tegemoet gaan waar we weer meer kunnen en mogen. Een jaar waarin ik weer vrijer en makkelijker mijn werk kan doen en waarin er misschien ook nog nieuwe dingen op mijn pad mogen komen. Sowieso een jaar waarin ik Gods liefde mag blijven uitdelen en met jullie hulp mensen mag blijven ondersteunen.

Ook hoop ik dit jaar samen met Sanyi te verhuizen naar ons nieuwe huis waar op dit moment heel hard gewerkt wordt maar waar zeker ook nog veel werk te doen is (Sanyi doet al het werk zelf).

Daarnaast hoop ik dat we dit jaar onze bruiloft mogen houden die vorig jaar helaas niet heeft kunnen plaatsvinden en dat we eindelijk weer familie en vrienden mogen ontmoeten. Want aankomende april is het al weer twee jaar geleden dat ik voor het laatst in Nederland ben geweest.

In mijn vorige nieuwsbrief vertelde ik over de problemen rond mijn verblijfsvergunning en de gerechtelijke uitspraak om mijn naam op het trouwdocument te kunnen veranderen. Dit is gelukt en we kunnen dus het vervolg in gang zetten om uiteindelijk weer een verblijfsvergunning aan te vragen. Helaas moeten we daarvoor nu eerst een visum aanvragen bij het Oekraïens consulaat in Nederland of in Hongarije maar dit is nu lastig door de coronamaatregelen. Het wordt dus weer vervolgd.



## De zorg als je ziek bent

Al zo'n twee jaar heb ik contact met een vrouw die op de markt werkt. Elke dag, weer of geen weer, zit ze daar om voedsel te verkopen, op deze manier hebben we elkaar ontmoet. Zij was geïnteresseerd in waar ik vandaan kwam want het was wel overduidelijk dat ik geen Oekraïner ben.

Het eerste jaar kwam ik denk ik wel drie keer per week even gezellig bij haar in de kraam zitten om wat te kletsen en zo is een soort van vriendschap ontstaan. Ook nu ga ik geregeld nog langs maar niet zo vaak omdat ik vanwege corona minder vaak naar de markt ga.

Ze is een bijzondere vrouw met een leven dat niet makkelijk is. Ze leeft van nog geen 10 euro per dag, dat is niet veel om van rond te komen. Uit liefde voor haar zoon geeft ze hem vaak al haar geld, die het vervolgens uitgeeft aan alcohol. Maar ja, wie ben ik om te zeggen dat dat niet de beste keuze is... Natuurlijk heeft dit wel gevolgen voor haarzelf en haar rekeningen. Daarnaast heeft ze een erg groot hart voor dieren en met alles wat ze heeft probeert ze ook nog 19 straathonden op te vangen, dit kost natuurlijk ook erg veel.

Op dit moment zijn er, naast de zorgen om haar dagelijkse kosten en die van de dieren, ook de zorgen om haar gezondheid.

Na onderzoeken is gebleken dat ze kanker heeft in haar baarmoeder en dit moet worden weg gehaald, daarna wordt er gekeken welke verdere behandelingen er nodig zijn. Dit alles kost geld en mensen zijn hier helaas niet verzekerd. Ik wil jullie graag vragen om voor haar te bidden en voor haar gezondheid.

## Bidden & danken

### Danken:

- Voor het geld dat ik elke keer weer mag ontvangen, voor mijn levensonderhoud maar ook voor mijn werkzaamheden.
- Voor het uitdelen van de jassen, schoenen en voedselpakketten.
- Voor de mogelijkheid om mensen te helpen nu ze door corona hun baan kwijt zijn.
- Voor het contact met de burens en de tijd die ik nog steeds mag doorbrengen met de kinderen.

### Bidden:

- Voor het nieuwe jaar, dat God mag laten zien wat Zijn plannen zijn.
- Voor de man van Kati néni.
- Voor het gemis van familie, het is soms erg lastig om elkaar zo lang niet te zien.
- Voor de vrouw van de markt.

