



Children's Care Oekraïne

Nieuwsbrief februari 2020 – Jaargang 8 nr. 1

Februari 2020, alweer twee maanden na mijn laatste nieuwsbrief. Wat kan er veel gebeuren in korte tijd. Naast mijn werkzaamheden met de voedselpakketten, het bezoeken van mensen in mijn omgeving en de kinderen in de internaten, zijn er op privé vlak ook veel veranderingen. Daar vertel ik jullie graag over in deze nieuwsbrief.



Verloofd en trouwplannen

Al een aantal jaar ben ik gelukkig met mijn vriend Sanyi. Op eerste kerstdag zijn we verloofd en in April hopen we elkaar het jawoord te geven hier in Oekraïne.

Sanyi komt uit Oekraïne al zegt hij zelf graag dat het de Transkarpaten zijn. Sanyi is een Hongaar in hart en nieren en dat steekt hij niet onder stoelen of banken. Het gedeelte waar ik woon heeft door de jaren heen bij verschillende landen gehoord. Sanyi is geboren in de Sovjet-Unie maar zijn voorouders die in dezelfde plaats woonden zijn geboren in Hongarije.

Sanyi is al 11 jaar projectleider van het ziekenhuisproject waar ik ook heb gewerkt. Daarnaast doet hij nog verschillende werkzaamheden voor andere projecten.

Ook helpt hij mij met het bestellen en het inkopen van de voedselpakketten. Het is fijn om dit samen te doen. Als ik hulp nodig heb bij gezinnen waar ik over de vloer kom en hier moet iets uitgezocht worden (bijv. met papieren en rekeningen) of als er iets gerepareerd moet worden dan helpt hij me graag.

In mijn werkzaamheden zal na ons trouwen voorlopig niets veranderen. Ik blijf me bezig houden met het samenstellen en uitdelen van voedselpakketten, het internationaal werk en het helpen van mensen die dit hard nodig hebben.

Ook in deze nieuwsbrief weer veel nieuws hierover op de volgende pagina's.

Voor dit alles en mijn eigen levensonderhoud blijf ik dan ook afhankelijk van giften.



Bezoek uit Nederland

Afgelopen maand zijn mijn moeder en tante op bezoek geweest in Oekraïne. We hebben een super gezellige en goede tijd met elkaar gehad. Samen gezinnen bezocht, voedselpakketten gebracht bij de burens in mijn straat, mijn werk op het internaat mogen laten zien, een dagje uit geweest naar de bergen en samen een trouwjurk uitgezocht.

Ik heb echt genoten !

Tot hoever gaat mijn hulp ?

Al vele jaren heb ik contact met een vrouw hier uit de buurt die wekelijks komt schoonmaken. Dit klinkt best luxe en ergens is het dat ook wel. Aan de andere kant is het zo dat ze al jaren werkt bij Nederlanders en de plaatselijke bevolking om op deze manier haar geld te verdienen. Op dit moment heeft ze nog maar twee adressen waar ze wekelijks kan werken en dit betekent niet voldoende inkomen.

Het is een super lieve vrouw en ze werkt enorm hard. Helaas is haar thuissituatie niet zo fijn. Ze heeft een klein huisje en slaapt samen met haar dochter en kleindochter in één klein kamertje. Ze hebben een kleine douche, keuken en voor de wc moeten ze naar buiten. Ze heeft nog twee zonen en een dochter, die in het buitenland wonen. Haar man is al op jonge leeftijd overleden.

Vaak vraagt ze om een lening die ze nodig heeft om haar rekeningen te kunnen betalen zoals gas, water, elektriciteit en examengeld voor haar dochter. Ik vind het niet fijn om een lening te geven omdat dit betekent dat ze een langere tijd nog minder inkomsten heeft en daardoor de problemen zich blijven opstapelen. Laatst vertelde ze me dat haar gas was afgesloten en ze dus geen verwarming meer had en niet meer kon koken. Ze probeerde al ruim een week in haar oven te koken omdat ze anders niets kon klaar maken.

Samen met Sanyi hebben we alle gegevens van haar gasverbruik in de afgelopen jaren bekeken om uit te zoeken of ze ook echt zo'n hoge schuld heeft als ze zeggen en dit is helaas waar. Op dit moment is de schuld opgelopen tot een bedrag van 340 euro. Als ik het zo schrijft lijkt het misschien niets maar helaas is dit hier een groot bedrag en moet ze daar lang voor werken om de schuld te kunnen aflossen. Het blijft hier natuurlijk niet bij, ook vele andere rekeningen blijven zich aandienen. Op dit moment verwarmt ze haar huisje met een elektrisch kachelkje en heb ik van jullie sponsorgeld een elektrisch kookplaatje gekocht en haar voedselpakketten gegeven zodat ze daar even geen geld aan hoeft uit te geven. Maar dit is natuurlijk niet de oplossing. Omdat ze bij mij drie uurtjes werkt per week heb ik aangegeven dat ze een andere baan moet gaan zoeken, want op deze manier kan ze haar rekeningen nooit betalen. Ze heeft enorm veel geluk dat het nauwelijks winter is en we weinig koude dagen hebben gekend, maar wat als die nog komen en ze heeft nog steeds geen gas? Wat als straks haar elektriciteitsrekening te ver oploopt en ook dat wordt afgesloten omdat ze het niet meer kan betalen?

Tot hoever gaat mijn hulp? Dit vind ik vaak een lastige vraag. Er is zoveel armoede om me heen, niet alleen bij deze vrouw maar ook bij mijn burens en zoveel andere gezinnen hier in Beregowo en omgeving.



De straat waar ik woon



Een paar weken geleden kon ik mijn buurvrouw helpen met het kopen van medicijnen voor haar dochtertje. Ik kwam haar tegen in de stad waar ze druk bezig was bij de rechtbank om de vader van haar dochter geld te laten betalen voor het onderhoud van haar dochter. Helaas loopt dit proces al twee jaar en tot nu toe met weinig succes. Ook zij leven in moeilijke en slechte omstandigheden en hebben nauwelijks geld om rond te komen. En dus ook geen geld voor medicijnen.

Ze hebben een twee kamer huisje, een keuken en een badkamer, al kan je het nauwelijks een badkamer noemen. Op dit moment verblijven ze met zijn drietjes (oma, kleindochter en achterkleindochter) in één klein kamertje dat wordt verwarmd door een elektrisch kachelkje. De oma waar ik in mijn vorige nieuwsbrief al over vertelde heeft net een operatie aan één van haar ogen gehad. Ze hebben er lang voor gespaard. Helaas is er op dit moment geen geld voor het andere oog. Maar met dat ene oog kan ze weer zien en het was zo'n mooi moment toen ik bij hen binnenkwam en ze mij voor de allereerste keer kon zien. Wat was ze blij en ze kon niet stoppen met zeggen hoe mooi ik wel niet was. Ook kon ik dit gezin de afgelopen tijd helpen met een waterkoker en een nieuwe kraan want bij die van hen spoot echt letterlijk al het water de hele keuken door. Maar ook hier en in veel gezinnen rijst de vraag wanneer houdt het op. Want ook hier help je met het ene probleem en het volgende dient zich al weer aan.

De internaten in Beregowo en Keresztúr

In december werden we uitgenodigd bij de kerstviering met de Hongaarse kinderen van het internaat in Beregowo. Dit was erg leuk om mee te maken. Helaas hebben we daarna het internaat niet weer kunnen bezoeken. Dit i.v.m. een lange vakantie, kinderen die na de vakantie niet meteen terugkomen omdat ze vaak naar een sanatorium gaan en daar dan ook alvast beginnen met de lessen. Daarna waren de scholen allemaal dicht i.v.m. ziekte. Ik hoop dat we daar in maart weer aan de slag kunnen gaan.

Gelukkig konden we wel naar het internaat in Keresztúr en hier geniet ik met volle teugen. Het is heerlijk om de kinderen wat extra aandacht te kunnen geven en het is bijzonder om te zien hoe zelfs jongens van 15 jaar oud genieten van het maken van de werkjes en de extra aandacht die ze krijgen. Even een knuffel of zeggen: "je hebt het goed gedaan" en je ziet ze elke keer weer opleven. Zoals ik al eerder vertelde hebben deze kinderen allemaal een beperking en dat is de reden dat ze in dit internaat verblijven.

Omdat we een gift hebben gekregen konden we voor alle kinderen pyjama's en sloffen kopen. De kinderen waren zo enorm blij en dankbaar en lieten hun tasje met pyjama en sloffen niet meer los.



Voedselpakketten

In de periode december tot en met februari hebben we weer een flink aantal voedselpakketten mogen uitdelen. We kwamen weer bij veel gezinnen thuis en dit maakte enorm veel indruk op mij. Ik weet dat veel mensen in slechte omstandigheden leven hier in Oekraïne maar om elke keer weer daar mee te worden geconfronteerd is heftig. Huizen zijn in slechte staat, buiten in de tuin is het vaak een bende, de wc's zijn te vies om er überhaupt op te zitten en dan ben je nog niet eens binnen geweest bij de mensen.



Wil je meehelpen?

...om mensen die het niet zo breed hebben in het zonnetje te zetten?

Dit kan door een gift over te maken naar :

IBAN — NL64 RABO 0148 8373 52
t.n.v. CG De Wingerd
o.v.v. Children's Care Oekraïne

Het tweede gezin is een oma met haar kleindochter. De ouders kunnen/willen niet voor haar zorgen en dit is waarom ze bij oma en opa woont. Niet zo lang geleden was er een groot ongeluk dicht bij mijn huis. Waarbij een auto met snelle vaart op een andere auto knalde die geparkeerd stond aan de kant van de weg. Helaas was de opa de bestuurder van de auto die met hoge snelheid boven op de auto knalde. De opa was onder invloed van alcohol. De bestuurster van de auto is nog steeds aan het revalideren. De opa zit op dit moment in de gevangenis. Oma en kleindochter zaten ook in de auto maar zijn er zonder heftige verwondingen vanaf gekomen.

Het huisje waar ze wonen is klein, met een halletje dat ook als een soort keukentje dient. Daarnaast hebben ze nog een kamertje. Tegen de muur staat een groot bed en een flinke kast en ook hier is weinig gezelligheid te vinden. Het keukentje bestaat uit een kookplaatje en aan de andere kant een klein aanrechtje waar de vaat staat en een emmer die als wasbak of gootsteen wordt gebruikt. Kan je je het voorstellen dat je altijd maar op elkaars lip zit? Dat je geen badkamer hebt en dus niet kan douchen? Nauwelijks kan koken? Geen sprankje gezelligheid in je huis?

Ik heb het er vaak moeilijk mee!

Maar daarnaast ben ik ook enorm dankbaar dat ik samen met jullie mag uitdelen van de rijkdom aan spullen, geld en liefde die wij hebben.

Een kijkje achter de voordeur

Ik neem jullie graag mee naar binnen bij twee gezinnen. Toen we bij het eerste gezin aankwamen stormden twee grote honden op het hek af. We wachtten dan ook maar geduldig, op de eigenaar zodat hij de honden kon vasthouden en wij snel naar binnen konden lopen. De tuin is rommelig en overal liggen oude spullen. Aan de rechterkant is de voordeur met daarnaast de buiten wc. Binnen in het halletje is het donker en alles staat vol met kasten. Het is een soort keukentje dat niet meer te gebruiken is.

Naast de gang hebben ze twee kamers waarvan ze er maar één gebruiken. In het kamertje is het donker, muf en alles stinkt. In de hoek staan twee bedbanken of wat daar nog van over is. Aan de muur hangen tapijten en aan elk voeteneind staat een grote kast. Net om het hoekje bij de deur staat een magnetron met daar boven op een elektrisch kook plaatje en in de hoek nog een klein tafeltje. Aan de muur hangen een paar oude foto's. Twee tienerdochters wachten ons op in de slaapkamer en we kletsen heel even met ze maar het voelt erg ongemakkelijk en we blijven dan ook niet zo lang.

Ook de komende maanden gaan we weer zo'n 20 pakketten uitdelen en verdelen we het bedrag dat ik hiervoor heb ontvangen. Zo worden de mensen regelmatig geholpen met wat extra's om van te leven.



Gebedspunten

Danken:

Voor het werk dat ik hier al die jaren mag doen
Voor mijn relatie met Sanyi en onze trouwplannen
Voor de rijkdom die wij hebben
Voor de fijne tijd met familie

Bidden:

Voor gezinnen in moeilijk situaties en armoede
Voor mij - om op de juiste manier te helpen
Meer duidelijkheid wat betreft mijn werkzaamheden voor de toekomst

UKRAINE 90202
Zakarpatska Oblast
Berehove/Beregszász
B. Chmelnytskoho 10/3
Jorien de Ruiter

