



Nieuwsbrief Jorien>Oekraïne

Oktober 2014 — Jaargang 2 nr. 7



Het heeft even geduurd maar hier weer een nieuwe update vanuit Oekraïne. Inmiddels ben ik weer helemaal beter en volop aan het werk waar ik enorm van kan genieten. Op dit moment hebben we zes kinderen in het ziekenhuis liggen voor wie we mogen zorgen. Ik zorg voor drie van die kindjes: Esther, Diana en Svetlana.

Esther is een meisje wat al vanaf haar geboorte bij ons is, vanaf eind december 2013 zorg ik voor haar. Haar familie komt uit het zigeunerkamp. Waar haar moeder op dit moment is, weten we niet. Zij is meestal in verschillende steden. Het is een prachtig meisje met een geweldige lach, soms is ze wel een beetje lui. Ze houdt ervan om lekker te liggen en te hangen. Maar dat is natuurlijk geen straf want het is heerlijk als ze lekker bij je komt hangen. Op 19 september hebben we haar eerste verjaardag mogen vieren. Met een kamer vol slingers, taart, feestkleden en een cadeautje was dit een groot succes. Vooral het taart eten genoot ze volop van. Haar handen gingen volop in de taart en vervolgens ook haar hele gezicht. Ook is ze gaan staan in de afgelopen maand, wat natuurlijk geweldig is, er gaat weer een hele andere wereld voor haar open. Ik geniet volop en vind het een zegen dat ik voor haar mag zorgen en haar de liefde van God mag laten zien en voelen.

Haar moeder heeft het recht haar nu na het eerste jaar op te halen maar dit is nog niet gebeurd. Het is onzeker wat er de komende tijd gaat gebeuren. Gaat ze naar haar moeder of staat die haar toch nog af ter adoptie of aan het kindertehuis? Het is afwachten... Maar wat zeker is, is dat ik tot die tijd voor haar mag zorgen en haar zal geven wat ze nodig heeft: LIEFDE!

Diana (of misschien moet ik al Johanna zeggen) is geboren op 23 Januari 2014 en meteen daarna bij ons achtergelaten in het ziekenhuis. Haar biologische moeder drinkt veel en kan daardoor niet voor haar zorgen. Diana is een supermooi meisje wat volgens mij het liefst de hele wereld wil zien. Stil zitten zit er dan ook niet in, ze is echt een ondernemertje. Toen ze zeven maanden was, kon ze al staan en ze probeert zelfs al wat te lopen, dit gaat goed als ze iets vast kan houden. Voor onze ziekenhuisbegrippen is dit best wel snel. Diana is geliefd bij het personeel en bij veel andere mensen als ze de zaal op komen. Ze is dan ook geen zigeunerkindje en dat verschil kun je best nog wel vaak merken.

Tot voor kort wisten we eigenlijk niet wat er met haar zou gaan gebeuren. Weer terug naar haar moeder, kindertehuis (hier is haar broertje naar toe gegaan) of naar een adoptiefamilie. Sinds afgelopen week is dat duidelijk, er stonden opeens twee lieve adoptieouders. Ik kon zien dat de liefde er echt af spatte. Ze hebben een jaar moeten wachten voordat ze een kindje konden adopteren en nu mogen ze voor Diana gaan zorgen, ze gaan haar Johanna noemen. Het is mooi en een zegen om te horen dat ze in een christelijke familie terecht komt. Maar toch was het afgelopen week best even moeilijk om te beseffen dat ze straks weg zal gaan nadat ik negen maanden voor haar heb mogen zorgen. Gelukkig mag ik weten dat ze bij mensen komt die echt van haar houden en voor haar willen zorgen. Dat ze dan ook nog de liefde van God mag kennen, is misschien wel de grootste zegen.

Svetlana is anderhalve maand te vroeg geboren en ook echt een klein meisje. Na eerst een tijdje met haar moeder op de kraamafdeling te hebben gelegen, ligt ze sinds augustus bij ons. Na een paar weken ging het niet zo goed met haar, ze was echt goed ziek en we hebben zelfs even gedacht dat het wel eens over zou kunnen zijn. Ze is toen naar het ziekenhuis in Mukachevo gegaan, waar ze beter voor haar zouden kunnen zorgen. Gelukkig ging het na een aantal weken weer zo goed dat haar moeder haar daar heeft opgehaald en mee naar huis heeft genomen. Helaas ging het thuis zorgen niet zo goed en ligt ze sinds een paar weken weer bij ons. Waarschijnlijk zal ze hierna eerst naar een speciaal programma in het kindertehuis gaan en als ze een jaar is pas weer terug naar haar moeder. Maar voorlopig ligt ze bij ons en geven wij wat zo hard nodig is.



Ook ben ik nog jarig geweest vorige maand en dit heb ik gevierd met mijn vrienden hier in Oekraïne.

Maar ook jullie waren mijn verjaardag niet vergeten!

Ik zou nog wel even door kunnen gaan met schrijven want je maakt hier zoveel mee. Maar dat bewaar ik voor een volgende nieuwsbrief.

Als laatste bedankt voor al jullie berichtjes, kaartjes en ondersteuning! Ik voel me gezegend met zo veel mensen die achter mij staan en met me meelevend.

Hartelijke groet,
Jorien

jorienderuiter@hotmail.com
www.jorien-oekraïne.nl

Rekeningnummer: 1488.37.352 t.n.v.
CG De Wingerd o.v.v. Jorien>Oekraïne

Bidden & Danken

Danken:

Voor de adoptieouders van Diana.
Dat Jorien weer volledig aan het werk is.
Dat Jorien nog steeds niets merkt van de onrust in het land in het gedeelte waar ze woont.

Bidden:

Voor Oekraïne en de onrust in het land.
Voor de kinderen.
Voor wijsheid voor de adoptieouders zodat zij goed voor Diana kunnen zorgen.



Als je wilt reageren op deze nieuwsbrief klik [HIER](#).

Jorien vindt het leuk om post uit Nederland te krijgen.
Hieronder haar adres:

YKPAIHA
Zakarpatska Oblast
Beregove 90202
B. Chmelnytskoho 10/3
Jorien de Ruiter
Ukraine