



Nieuwsbrief Jorien>Oekraïne

Juli 2013 – Jaargang 1 nr. 6



Het gaat goed met Jorien! Ze is lekker aan het werk en wij als ThuisFrontCommissie kunnen ook aan haar merken dat ze zich steeds meer thuis gaat voelen in Oekraïne.

Jorien aan het woord

Hier weer even een update vanuit Oekraïne. In deze nieuwsbrief wil ik jullie vertellen wat mijn dagelijks werk inhoudt. In het ziekenhuis hebben wij vier kamers waar de kinderen liggen die Laurie en ik verzorgen. We hebben de kleine kamer, hier liggen de baby'tjes die een paar dagen tot een paar maanden oud zijn. Op de middelgrote kamer liggen de kindjes van ongeveer 7 maanden en op de grote kamer liggen de kindjes tot en met 1,5 jaar. Er is ook nog een kamer waar een kindje helemaal apart ligt. Wanneer we 's morgens op de afdeling komen, kijken we eerst even welke kindjes er allemaal nog zijn. Soms zijn er opeens kindjes weg, dan hebben de ouders ze mee naar huis genomen of ze zijn naar een kindertehuis gegaan. Die ouders hebben dan officieel afstand gedaan van hun kindje. Dat kun je toch gewoon niet begrijpen?

Meestal beginnen we de dag op de kleine kamer. We wassen de kinderen en smeren ze lekker in met crèmepjes, geven ze schone luiers en trekken ze schone kleren aan als dit nodig is. Daarna is er nog genoeg tijd om heerlijk met ze te knuffelen en ze de fles te geven. Na een uurtje gaan we naar de andere kinderen, deze mogen mee naar onze speelkamer. Hier hebben we een grote box en genoeg speelgoed zodat de kinderen lekker kunnen spelen. Ook deze kinderen wassen we en geven we schone luiers maar vooral ook heel veel aandacht. Het is zo mooi om te zien dat we iets voor ze kunnen betekenen en dat ze zich langzaam maar zeker beginnen te ontwikkelen zoals het hoort. Je weet dat het niet je eigen kinderen zijn maar zo voelt het toch wel. Je wordt dus ook blij van dingen die ze (voor het eerst) doen zoals omrollen, een eerste glimlach, het lopen dat steeds beter gaat of een heerlijke schaterlach als je met ze speelt. Het is geweldig als ze je met een dikke smile aankijken wanneer je ze uit bed haalt. Ze zijn zo blij dat ze weer opgepakt worden. Ik ga steeds meer en meer beseffen waarom het zo belangrijk is dat ik hier ben en ik ben God zo dankbaar dat Hij mij deze kans heeft gegeven en mij heeft laten zien dat dit Zijn plan is voor mijn leven nu. Mede dankzij jullie heb ik dit kunnen waarmaken. Naast het mooie werk wat ik mag doen, doen we ook geregeld aan teambuilding. Laatst zijn we met het team een weekend wezen kamperen in de bergen. Wat een leuke nieuwe ervaring om gewoon in de natuur ergens je tent op te zetten en een kampvuurtje te maken. En te mogen genieten van de prachtige natuur die God zo mooi heeft gemaakt!



Bidden & Danken

Danken:

Dat Jorien zich goed thuis voelt.
Dat de kinderen zo opbloeien zo aandacht.

Bidden:

De kinderen die naar een kindertehuis gaan.
Dat Jorien binnenkort haar visum krijgt.



Jorien vindt het leuk om post uit Nederland te krijgen.
Hieronder haar adres:

YKPAIHA
Zakarpatska Oblast
Beregove 90202
B. Chmelnytskoho 10/3
Jorien de Ruiter
Ukraine



Hartelijke groet, namens Jorien, de thuisfrontcommissie

Als je wilt reageren op deze nieuwsbrief klik [HIER](#).

jorienderuiter@hotmail.com
www.jorien-oekraïne.nl

Rekeningnummer: 1488.37.352 t.n.v.
CG De Wingerd o.v.v. Jorien>Oekraïne

Je kunt Jorien ook volgen via de blog op haar website. Hier vertelt ze regelmatig over haar belevenissen.