



Nieuwsbrief Jorien>Oekraïne

Augustus 2014 – Jaargang 2 nr. 6



De tijd vliegt voorbij want het is al weer een maand geleden dat mijn vorige nieuwsbrief uitkwam. Ondertussen is ook de tweede vakantiegroep al weer geweest, inmiddels zijn ze weer naar huis. Ik heb zelf niet veel van het werken met de groepen meegemaakt omdat ik helaas ziek werd. Ik was erg moe en kon weinig doen doordat ik totaal geen energie had. Daarnaast had ik ook veel pijn. Nu krijg ik sinds afgelopen week antibiotica en gaat het gelukkig steeds meer vooruit en kan ik weer wat dingen ondernemen. Ik hoop over een week ook weer aan het werk te kunnen want het is maar niks om drie weken thuis te zitten en niks te kunnen doen. De afgelopen weken waren wel echt een leerschool voor me want ik ben totaal niet iemand die van stil zitten houdt en ook het helemaal niks kunnen doen is niets voor mij.

De situatie in het land blijft onrustig en dat was hier ook te merken. Mannen en vrouwen waren bang dat de mannen het leger in moesten om te gaan vechten en daardoor werd er flink gedemonstreerd hier in de omgeving. Vooral vrouwen demonstreerden dat ze niet wilden dat hun mannen werden meegenomen. Daardoor werden veel toegangswegen geblokkeerd en in de steden kwamen grote groepen vrouwen bij elkaar. De geruchten gingen dat mannen uit hun huizen of cafés werden gehaald en gewoon mee genomen zouden worden om te vechten.

Het voelde raar dat het toch wel dichterbij kwam en dat de mannen in mijn omgeving, burens, vrienden en mannen uit de kerk, zouden kunnen worden meegenomen.

Nu ik dit schrijf blijft de situatie in het oosten natuurlijk verschrikkelijk maar hier lijkt het wel weer iets rustiger.

In mijn vorige nieuwsbrief schreef ik over Victoria die binnenkort zou worden geadopteerd en dit is inmiddels gebeurd. Na zeven maanden was het best gek dat ze weg ging uit het ziekenhuis en we niet meer verder voor haar konden zorgen, maar ze heeft nu twee geweldige ouders en een lieve broer. Ik hoop in mijn volgende nieuwsbrief weer meer verhalen over de kindjes te hebben omdat ik dan weer volledig aan het werk hoop te zijn.

De laatste dagen ben ik lekker aan het genieten van het mooie weer en de natuur dus vandaar een aantal foto's van de tuin, straat en de omgeving waar ik in woon.

**Hartelijke groet,
Jorien**

jorienderuiter@hotmail.com

www.jorien-oekraïne.nl

Rekeningnummer: 1488.37.352 t.n.v.

CG De Wingerd o.v.v. Jorien>Oekraïne



Als je wilt reageren op deze
nieuwsbrief klik [HIER](#).

Bidden & Danken

Danken:

Voor alle lieve mensen
daar die er zijn voor
Jorien

Dat Victoria nu bij haar
adoptiegezin mag zijn
Dat Jorien en haar
collega's nog steeds
veilig hun werk kun-
nen doen

Bidden:

Voor Oekraïne en de
onrust in het land
Voor het werk in het
ziekenhuis
Dat Jorien weer hele-
maal mag opknappen



Jorien vindt het leuk
om post uit Nederland
te krijgen.
Hieronder haar adres:

YKPAIHA
Zakarpatska Oblast
Beregove 90202
B. Chmelnytskoho 10/3
Jorien de Ruiter
Ukraine