



Nieuwsbrief

Jorien>Oekraïne

Mei 2015 – Jaargang 3 nr. 4



Het is al weer even geleden dat mijn vorige nieuwsbrief uitkwam en dus hoog tijd om er weer eens voor te gaan zitten.

Met vier kleine piepende huisgenootjes (kittens) om mij heen, zal ik weer een aantal dingen vertellen over mijn werk wat ik de afgelopen maand heb mogen doen.

In het ziekenhuis is er veel veranderd. Afgelopen maand zijn weer veel kinderen naar huis, naar andere ziekenhuizen of naar een adoptiegezin gegaan. Maar er zijn ook een aantal nieuwe kinderen bij gekomen. Op dit moment hebben we tien kinderen waarvan ik er voor vijf mag zorgen.

Markus, vijf maanden oud, is een heerlijk vrolijk mannetje wat al lekker in de box begint te spelen. Ook begint hij zich van zijn rug naar zijn buik te draaien en weer terug. Hij heeft een super mooie glimlach en super mooie oogjes om in weg te smelten. Over wat er met hem gaat gebeuren weet ik eigenlijk niets, dus dat is afwachten.

Ilona, zes maanden oud, ze is nu een aantal dagen bij ons op de afdeling. Net na haar geboorte was ze ook al bij ons, ze had een grote bult met vocht in haar nek. Wat er echt aan de hand was, wisten ze zelfs hier in het ziekenhuis niet. Ze is toen naar een ander ziekenhuis gegaan om eventueel een operatie te kunnen krijgen maar dit is niet gebeurd, ze is toen gewoon naar huis gestuurd. Helaas is ze nu weer ziek en ligt ze weer bij ons in het ziekenhuis.

Erika, vier maanden oud, is nog een klein meisje. Ze was ook erg klein bij haar geboorte. Ze slaapt nog veel en zit lekker op schoot te knuffelen.

En dan hebben we nog de tweeling **Serge** en **Ruslan**, drie maanden oud. Serge heeft een dubbel schisis en ook een deel van zijn gehemelte is open. Het voeden gaat hierdoor dan ook erg lastig, helaas hebben we ook niet altijd de juiste hulpmiddelen bij de hand. Het drinken neemt daarom ook veel tijd in beslag. Mijn hoop is dat we de komende maanden iets voor hem kunnen betekenen met een operatie maar helaas is dat niet zo makkelijk voor elkaar te krijgen. Naast dat we natuurlijk eerst contact moeten leggen met de ouders en zij toestemming moeten geven, is het een heel werk om de juiste papieren, dokters enz. te vinden. Daarnaast is de medische hulp hier natuurlijk niet zo goed als in Nederland en is het maar de vraag of het hier in de buurt gedaan kan worden. Laten we er met elkaar voor bidden dat er dingen op touw kunnen worden gezet.

Verder is het een heerlijk mannetje en hij vindt het heerlijk om op schoot of in de hangmat in slaap te vallen. Hij en zijn broertje zijn best wel wat gestrest en dat merk je in hun hele houding. In de hangmat leren ze zich te ontspannen en slapen ze ook een stuk beter, daarna zijn ze veel relaxter.

Twee weken geleden is **Esther**, nadat ik 1,5 jaar voor haar heb mogen zorgen, naar haar adoptiemoeder gegaan. Dit was best wel even moeilijk op dat moment maar ik kon ook merken dat ik er naar toe had geleefd. Daardoor was het toch een stukje makkelijker dan ik van te voren had gedacht. Ik heb enorm genoten van de tijd die God mij heeft gegeven om voor haar te zorgen. Het is een superfijn gevoel dat ik iets voor haar mocht en kon betekenen in het zo belangrijke begin van haar leventje. Ik zal haar niet meer vergeten en waarschijnlijk ook af en toe nog missen. Maar ik ben zo dankbaar dat zij een van die kinderen is die in een liefdevol gezin terecht is gekomen.

Ook heb ik **Johanna**, een meisje wat in november werd geadopteerd, weer even kunnen bezoeken. Het is zo goed om te zien dat een thuissituatie en mensen die van je houden zo goed zijn voor een kind. Ze loopt al lekker los en begint al een aantal woordjes te spreken.

Aankomende maand kom ik naar Nederland. Ik ga dan even heerlijk op vakantie met mijn familie om lekker bij te komen en te genieten van elkaar. Het ticket is besteld en naast me staat de koffer om te worden gepakt.

Groetjes van Jorien



Bidden & Danken

Danken:

Dat Esther naar haar adoptiemoeder is gegaan.

Dat ik dit werk mag doen.

Bidden:

Voor Serge, dat hij geopereerd kan worden.

Voor de rest van de kinderen die ziek zijn. Voor mijn collega die komende maand alleen zal werken.

Zondag 14 Juni zal ik voor of na de dienst in De Wingerd te Varsseveld wat vertellen over mijn werk van de afgelopen twee jaar in het ziekenhuis.

Jorien vindt het leuk om post uit Nederland te krijgen.

Ukraine 90202
Zakarpatskaja oblast
Beregovo/Beregszasz
Arany Janos 124

jorienderuiter@hotmail.com

www.jorien-oekraïne.nl

Rekeningnummer: NL64 RABO 0148 8373 52
t.n.v. CG De Wingerd o.v.v. Jorien>Oekraïne

Als je wilt reageren op deze nieuwsbrief klik [HIER](#).