



# Nieuwsbrief Jorien>Oekraïne

Mei 2013 — Jaargang 1 nr. 4



Met z'n vieren hebben we Jorien weggebracht, nu al weer twee weken geleden. Leo, Ruward, Rudi en ik (Annet). De reis is heel voorspoedig verlopen en het was een geweldige ervaring die we niet hadden willen missen. Het was fijn om met eigen ogen te kunnen zien waar Jorien gaat wonen en werken. Maar ook goed om te zien hoe nodig het is wat Jorien daar gaat doen. Die lieve baby's hebben de liefde en aandacht zo nodig!

## Jorien aan het woord

De eerste nieuwsbrief vanuit Vinogradiv Oekraïne. Ik zit hier nu twee weken en het is goed om hier te zijn. Hieronder de eerste indrukken en dingen die ik heb meegemaakt. De eerste week was ik nog vrij en kon ik me hier een beetje settelen en allerlei dingen bekijken. Het is hier heerlijk weer, zo'n 30 graden elke dag, dus dat is genieten geblazen. Deze eerste week ben ik (samen met de mensen die mij wegbrachten) naar het ziekenhuis geweest om te kijken waar ik terecht zou komen. Ik was meteen verkocht en baalde ik dat ik nog een week moest wachten voor ik kon beginnen. Dezelfde week ben ik ook naar een zigeunerkamp geweest. Dit was erg indrukwekkend. De mensen leven daar tussen het vuilnis en grote gezinnen wonen in super kleine hutjes. Op mijn fiets en lopend ben ik Vinogradiv aan het ontdekken (de markt, restaurantjes, supermarkt, het ziekenhuis en... de weg terug naar huis). Met de andere zendingswerkers uit Bergowo heb ik al veel contact. Het is een leuke en gezellige groep waarin ik goed wordt opgevangen. Vorige week dinsdag ben ik gestart met werken. Dat was echt super fijn!! Heerlijk om te doen waar je echt voor bent gekomen. Veel van de kinderen lopen achter in groei en ontwikkeling. Geweldig dat wij (Laurie, mijn Canadese huisgenote, en ik) ze liefde en aandacht mogen geven. Het was alweer een dag met enorm veel indrukken. Het gaat maar door. Op dit moment zitten we weer even thuis (zeker een week). Er zijn nog wat dingen die geregeld moeten worden voor we (dit geldt ook voor Laurie die hier al een tijd werkt) weer aan het werk mogen. Dit was natuurlijk wel even een domper, maar ja, het is en blijft Oekraïne. Maar er is nog genoeg te doen. Afgelopen zaterdag ben ik met Russische les begonnen. Lastig om te leren, maar wel leuk! Ik wil jullie allemaal bedanken voor jullie lieve berichtjes en reacties. Ik heb het hier erg naar mijn zin, maar er zijn ook momenten dat het even niet zo lekker gaat en je weer verlangt naar huis en dan zijn die berichtjes erg belangrijk voor me!



Als je wilt reageren op deze nieuwsbrief klik [HIER](#).

## Hartelijke groet, namens Jorien, de thuisfrontcommissie



Jorien vindt het leuk om post uit Nederland te krijgen. Hieronder haar adres:

YKPAIHA  
Zakarpatska Oblast  
Beregove 90202  
B. Chmelnytskoho 10/3  
Jorien de Ruiter  
Ukraine

[jorienderuiter@hotmail.com](mailto:jorienderuiter@hotmail.com)  
[www.jorien-oekraïne.nl](http://www.jorien-oekraïne.nl)

Rekeningnummer: 1488.37.352 t.n.v.  
CG De Wingerd o.v.v. Jorien>Oekraïne

## Het land

### KLIMAAT

Oekraïne heeft een gematigd landklimaat met zeer warme zomers, koude sneeuwrijke winters, een kort voorjaar en een langere, meestal milde herfst. Er is echter wel een verschil in klimaat tussen het kustgebied, de laagvlaktes en de bergen. De zwarte Zeekust heeft een mediterraan klimaat, met in het uiterste zuiden zelfs subtropische trekjes. Er valt niet veel regen in Oekraïne, aan de kust valt de meeste neerslag in de winter, in het binnenland in de zomermaanden. Temperatuur op dit moment: Overdag 26 graden. 's Nachts 15 graden.



## Bidden & Danken

### Danken:

Voorspoedige reis, Eerste ontmoetingen met andere medewerkers, Giften, Meeleven van de achterban

### Bidden:

Toestemming om weer aan de slag te kunnen in het ziekenhuis, De kinderen en hun ouders, Cultuurstress, Russische lessen.