



# Nieuwsbrief Jorien>Oekraïne

April 2014 — Jaargang 2 nr. 4

Een jaar geleden stond ik op het punt om te vertrekken naar Oekraïne om samen met God een avontuur aan te gaan. Nog even wat familie en vrienden bezoeken, de laatste dingen inpakken en mijn huisje leeg maken. En nu... nu ben ik er alweer een jaar. Het was een bewogen jaar waarin ik veel mocht leren, meemaken en zien. Even een korte terugblik.

Toen ik vorig jaar begon, was de start erg lastig. Na een dag werken mochten we een maand lang niet meer werken door een aantal problemen. Nu was ik eindelijk in Oekraïne en mocht ik niet doen waar ik voor gekomen was. Had ik daar nou verschillende dingen voor opgegeven? Achteraf denk ik dat God mij wilde leren dat ik ook op Hem moest vertrouwen als het allemaal niet zo zou lopen als ik gepland/bedacht had. In die tijd heb ik geleerd dat het belangrijk is om voor jezelf te zorgen en rust te nemen. Daarna kon Hij weer verder met mij en het werk waar ik voor was gekomen. Ik heb veel nieuwe mensen leren kennen en met hen mogen samenwerken, het land mogen ontdekken en God ontmoeten en ervaren. Soms heb ik ook wel moeilijke en eenzame momenten gehad waarin ik erg verlangde naar familie en vrienden in Nederland en ik niet eens meer wist of ik nog wel wilde blijven. Al die tijd wist ik dat God erbij was en mij wilde steunen, me weer verder leidde op de weg die Hij met mij wilde bewandelen. Niet dat je dat meteen sterk ervaart, maar achteraf mocht ik altijd zijn werk zien in en met mij.

En natuurlijk heb ik ontzettend mooi werk mogen doen hier. Eerst 8 maanden in Vinogradiv en daarna in Beregowo waar ik nu woon en werk. Elke dag geniet ik van de kindjes die ik mag verzorgen en laten merken en voelen wat liefde is. De kinderen veranderen van kleine mensjes die zich niet durfden te geven naar kinderen die je liefde gaan aanvaarden en daardoor gaan groeien en zich verder kunnen ontwikkelen. Geweldig om dat mee te maken en ze daardoor iets mee te kunnen geven voor de toekomst, waar ze ook terecht zullen komen; weer thuis bij hun ouders of in kindertehuizen. Soms waren er ook kindjes die er van de ene op de andere dag niet meer waren en waarvan je achteraf hoorde (soms pas na weken) dat ze overleden waren. Dat maakt het werken hier soms best lastig. Opbouwen en afscheid nemen is iets wat ik hier veel ervaar. Je geeft veel tijd, liefde en aandacht en krijgt een band met de mensen en de kinderen, daarna is het soms zo moeilijk om weer los te laten.

Met de negen kinderen waar we op dit moment voor zorgen gaat het goed. Met Christiaan waar ik jullie al eerder over heb verteld gaat het erg goed. Zijn ontwikkeling gaat in snel tempo vooruit. Hij loopt steeds meer en is ook bijna niet te stoppen zoveel plezier heeft hij er in. Ook zijn zicht gaat echt vooruit en je kunt niets meer verborgen voor hem houden of hij wil het hebben. Hij heeft een sterk eigen willetje en dat loopt nog wel eens spaak met die van ons. Maar het is een heerlijk mannetje en ik hou veel van hem. Net voor het verschijnen van deze nieuwsbrief is hij opgehaald door zijn oma. Je weet dat het gaat gebeuren maar ook deze keer kwam het weer onverwachts. Een heftige, moeilijke ervaring.

In juni kom ik voor een maand naar Nederland voor vakantie en om verschillende dingen te regelen. Ik hoop jullie persoonlijk te ontmoeten of tijdens een presentatie die ik wil geven over het afgelopen jaar. Zoals het er nu uit ziet vertrek ik 30 juni weer naar Oekraïne om dit mooie en leerzame werk voor te zetten.

**Hartelijke groet,  
Jorien,**

Als je wilt reageren op deze nieuwsbrief klik [HIER](#).

[jorienderuiter@hotmail.com](mailto:jorienderuiter@hotmail.com)

[www.jorien-oekraïne.nl](http://www.jorien-oekraïne.nl)

Rekeningnummer: 1488.37.352 t.n.v.

CG De Wingerd o.v.v. Jorien>Oekraïne



## Bidden & Danken

### Danken:

Dat Christiaan naar zijn familie mocht gaan. Dat het in de omgeving waar Jorien werkt nog steeds rustig is.

### Bidden:

Dat het met Christiaan thuis goed mag blijven gaan. Voor het land Oekraïne.



Ontvang je deze nieuwsbrief nog niet per mail? Als je je hiervoor aanmeldt, krijg je per mail ook foto's die niet op internet gepubliceerd mogen worden. Dus dan ben je nog beter op de hoogte van de belevenissen van Jorien! Aanmelden kan via [greenfield@kpnmail.nl](mailto:greenfield@kpnmail.nl)

Jorien vindt het leuk om post uit Nederland te krijgen. Hieronder haar adres:

YKPAIHA  
Zakarpatska Oblast  
Beregove 90202  
B. Chmelnytskoho 10/3  
Jorien de Ruiter  
Ukraine