



# Nieuwsbrief Jorien>Oekraïne

Maart 2014 – Jaargang 2 nr. 3



## Jorien aan het woord

Vanuit het onrustige Oekraïne weer een nieuwsbrief. Zoals jullie allemaal wel weten is er van alles gaande in Oekraïne. Het is op dit moment vooral rond de Krim erg onrustig. In Beregowo is het vrij rustig en merken we weinig van wat er verder in het land gebeurt. De mensen hier zijn wel gespannen en bang voor wat er zou kunnen gebeuren. We volgen natuurlijk het nieuws en blijven bidden voor de situatie en hopen dat het niet te veel uit de hand gaat lopen.

In het ziekenhuis van Beregowo gaat alles zo zijn gangetje. Op dit moment zorgen we voor 10 kinderen. We zorgen ieder voor 5 kindjes zodat we onze aandacht goed kunnen verdelen. Ik zorg op dit moment voor een jongetje van 2,5 jaar, een meisje van 6 maanden, een meisje van 1 maand en twee jongetjes van 3 en 5 maanden oud. De een groeit wat sneller dan de ander maar over het algemeen doen ze het goed. Het is super fijn om te zien hoe ze elke week weer vooruit gaan en zich ontwikkelen. Altijd is het weer geweldig de glimlachjes op hun gezichtjes te zien, dat blijven momenten waar ik elke dag van geniet.

In mijn blog vertelde ik al een verhaal over het jongetje van 2 (Christiaan) en daar kan ik over blijven vertellen. Nog even voor de mensen die het niet hebben gelezen: Hij was ziek geworden en omdat hij niet op tijd medische hulp heeft gekregen heeft hij zuurstof tekort gehad en raakte in coma. Voor zover wij weten was hij daarvoor een gezonde jongen. Toen hij bij ons binnen kwam, kon hij alleen nog maar liggen en had spastische trekken. Hij had pijn in zijn benen en schreeuwde/huilde veel en wilde niet in bed liggen. Alleen als we hem vasthielden was het goed. Na een tijdje kwamen we er ook achter dat hij niet goed kan zien, het duurt langer voor zijn hersenen omzettingen wat hij ziet. Maar nu gaat het echt steeds beter met hem. Van een kindje dat alleen nog maar kon liggen en schreeuwen is het nu een lekker bijdehand mannetje aan het worden wat goed weet wat hij zelf wil en dit ook lekker laat merken. Verder gaat het zitten erg goed en het is leuk om te zien dat hij steeds meer gaat spelen - ook met de andere kindjes. Ook gaat het staan elke dag beter, je moet hem dan nog wel stevig vast houden. We oefenen elke dag met staan bij het aankleden en tussendoor proberen we met hem te lopen. En als hij soms weer eens een boze bui heeft of gewoon even een knuffel moment nodig heeft, komt hij lekker op schoot en gaan we samen knuffelen en zingen wat hij erg fijn vindt. Hij wordt er rustig van. Vaak zingen we het liedje 'Blij, blij, mijn hartje is zo blij' en dit zingt hij dan lekker mee: 'blij blij blij, blij blij blij.' Of samen kiekeboe spelen en kietelen zijn van die heerlijke lachmomenten en dan zie je hem echt helemaal opfleuren. Het verschil tussen mama en Jorien vindt hij erg lastig en ook al proberen we steeds te zeggen dat ik zijn mama niet ben, voor hem is dat toch wel zo. Ergens geeft het wel een fijn gevoel omdat dat betekent dat hij zich toch ook veilig gaat voelen bij je. Maar ik hoop toch echt dat zijn moeder op een dag zal komen en gaat inzien wat hij allemaal kan en hem dan zelf weer zal mee nemen om voor hem te zorgen.

*Ik geniet enorm van wat ik hier allemaal mag en kan doen en heb daarom besloten mijn tijd hier te gaan verlengen. Ik las laatst een boek over het ontdekken en het gebruiken van de talenten die God je gegeven heeft. Hierin werd verteld dat we allemaal klaar zijn gemaakt door God om op deze wereld te leven en dat hij al een heel plan met ons heeft. En dat je dan ook gelukkig zult zijn in de dingen die je doet ondanks dat er ook wel eens moeilijke periodes zullen zijn. Ik geloof dat op dit moment dit Gods plan met mij is en dat ik nog een tijd mag genieten van Zijn plannen hier met mij in Oekraïne.*

Over ongeveer een week kom ik voor twee weekjes naar Nederland. Ik heb er onwijs veel zin in. Eindelijk kan ik dan mijn neefje zien en vasthouden die dan al weer 3,5 maand oud is en natuurlijk mijn familie en vrienden.

## Hartelijke groet, namens Jorien, de thuisfrontcommissie

Als je wilt reageren op deze nieuwsbrief klik [HIER](#).

[jorienderuiter@hotmail.com](mailto:jorienderuiter@hotmail.com)

[www.jorien-oekraïne.nl](http://www.jorien-oekraïne.nl)

rek.nr. NL64 RABO 0148 8373 52 t.n.v.

De Wingerd, o.v.v. Jorien>Oekraïne.



Werken in de opslag

## Bidden & Danken

### Danken:

Dat het zo goed gaat met Christiaan.

Dat het goed gaat met de andere kinderen.

Voor alle support die ik krijg.

Voor de andere zendingswerkers en het contact.

### Bidden:

Voor de situatie in Oekraïne.

Voor de kinderen en de zusters.



Jorien vindt het leuk om post uit Nederland te krijgen.  
Hieronder haar adres:

YKPAIHA  
Zakarpatska Oblast  
Beregove 90202  
B. Chmelnytskoho 10/3  
Jorien de Ruiter  
Ukraine

Je kunt Jorien ook volgen via de blog op haar website. Hier vertelt ze regelmatig over haar belevenissen.