



Nieuwsbrief Jorien>Oekraïne

April 2015 – Jaargang 3 nr. 3



Ik zit heerlijk buiten met mijn laptop in het zonnetje om mijn belevenissen weer met jullie te delen.

Het wordt hier al weer lekker warm, we genieten van temperaturen van 20 graden en al het mooie wat daar bij komt kijken. De bomen lopen uit en er staan tulpen, narcissen en nog veel meer in bloei. Iedereen was afgelopen maand bezig met snoeien en het gereed maken van alle groentetuintjes. Zo snoeiden ook wij de bomen weer een stukje korter, is de druivenplant gesnoeid (gelukkig hebben we daar mannetjes voor), hebben we komkommerzaadjes geplant en de andijvieplantjes staan binnen in de vensterbank te groeien om over een tijd ook de tuin in te kunnen.



Ook op het werk konden we de afgelopen weken al lekker genieten van het weer, we mochten met twee van onze kinderen elke dag even een uurtje naar buiten. In de achtertuin van het ziekenhuis konden de kinderen lekker schommelen en door de tuin banjeren. Je kunt goed zien dat de kinderen er erg van genieten als ze naar buiten kunnen, zo kunnen ze ook weer meer van de wereld ontdekken.

Momenteel werk ik weer samen met een collega in het ziekenhuis, sinds begin maart is Gerdien in het ziekenhuis komen werken en we hebben het super gezellig samen.

We mogen op dit moment voor 10 kinderen zorgen waarvan we er allebei 5 onder onze hoede nemen. Ik zorg voor Esther van 1,5 jaar, Alexander van 4 maanden, Marcus van 3 maanden, David van 5 maanden en Erica van 1,5 maand oud. Gerdien en ik willen de komende tijd nog bewuster naar de ontwikkeling van de kinderen gaan kijken en ze stimuleren in die dingen die passen bij hun leeftijd. Natuurlijk deden we dit al, maar toch is het goed om af en toe eens kritisch naar je werk te kijken. Door nieuwe collega's word je soms op nieuwe ideeën gebracht, dat is fijn, want ook hier sluipt het er in dat je werk soms een gewoonte wordt.

Over Esther heb ik jullie al wel meer verteld in andere nieuwsbrieven. Een heerlijk ondeugend meisje wat nu ze kan lopen het liefst de hele zaal onveilig maakt. Niks kunnen we laten staan zonder dat mevrouw even een kijkje gaat nemen. Met als gevolg dat ze al meerdere malen onder de sudocrème zat. Ze krijgt de laatste dagen ook kuren met eten, de griesmeelpap gaat er 's morgens niet meer in, ze houdt haar kaken strak op elkaar. Een broodje met boter gaat er gedeeltelijk wel in en de rest ligt verspreid over de grond. Ik geniet elke dag met volle teugen van haar aanwezigheid. Gekke bekken, schaterende lach en de uitgestrekte handjes waarmee ze elke keer weer bij je komt omdat ze je nodig heeft. De afgelopen maanden was het erg onduidelijk wat er met Esther zou gaan gebeuren. Ik merkte dat ik het lastig vond om daarmee om te gaan, je weet dat ze elk moment weg zou kunnen gaan, misschien zelfs naar het kindertehuis. Hier heb ik dan ook veel voor gebeden en gevraagd of God haar een thuis zou willen geven waar ze geliefd zal zijn. Afgelopen week heeft ze een adoptie moeder gekregen en die komt nu een paar keer per week eventjes langs zodat ze aan elkaar kunnen wennen. Het blijft dubbel dat ze binnen een aantal weken weg zal zijn, omdat ik zolang voor haar heb gezorgd, ben ik heel veel van haar gaan houden. En ja, soms zou ik haar liever meenemen naar huis. Maar ik weet dat God bij haar zal zijn als ze naar haar nieuwe moeder zal gaan en ik kan nu al zien dat die superveel van haar houdt.

De andere kindjes gaan steeds meer spelen in de box en meer doelgericht kijken en grijpen naar het speelgoed. Goed om te zien, vooral nu we daar meer bewust mee bezig zijn, hoe gauw je dat verschil kunt zien. Volgende keer weer meer over de kinderen in mijn nieuwsbrief.

Deze maand ben ik al weer 2 jaar hier in Oekraïne en mede dankzij jullie steun hoop ik dit werk nog een lange tijd voor te kunnen zetten. Ik wil jullie allemaal danken voor de steun van de afgelopen tijd.



Zo dit is weer even genoeg voor deze keer, volgende maand weer nieuwe belevenissen.

Groetjes van Jorien

jorienderuiter@hotmail.com

www.jorien-oekraïne.nl

Rekeningnummer: NL64 RABO 0148 8373 52
t.n.v. CG De Wingerd o.v.v. Jorien>Oekraïne

Bidden & Danken

Danken:

Dat Esther wordt geadopteerd.
Voor de samenwerking met Gerdien.
Voor de afgelopen 2 jaar hier in Oekraïne.

Bidden:

Dat ik rust mag krijgen als Esther weggaat.
Gebed voor het land Oekraïne blijft nodig.



Jorien vindt het leuk om post uit Nederland te krijgen.

Let op! De post mag naar het adres waar ze nu woont.

Ukraine 90202
Zakarpatskaja oblast
Beregovo/Beregszasz
Arany Janos 124

Als je wilt reageren op deze nieuwsbrief klik [HIER](#).