



# Nieuwsbrief Jorien>Oekraïne

April 2013 – Jaargang 1 nr. 3



De koffers staan klaar. De overnachting halverwege (Passau) is geboekt. Nog een paar dagen voor vertrek. Het is goed dat we met twee auto's richting Oekraïne gaan want naast de spullen die zij voor een heel jaar meeneemt, heeft Jorien ook veel spulletjes gekregen voor de kinderen in het ziekenhuis. Het is mooi om te zien dat er zoveel mensen met haar meeleven. De laatste dagen in Nederland staan echt in het teken van afscheid nemen - laatste bezoeken aan familie en vrienden, afscheidsfeestjes - en vooruitkijken. Dubbele gevoelens spelen hierin natuurlijk een behoorlijke rol, maar het hoort er allemaal bij.

## Jorien aan het woord

De afgelopen maand ben ik vrij geweest en heb ik langzaam een begin gemaakt met het afscheid nemen van veel lieve mensen, werk en allerlei activiteiten. Raar om hier rond te rijden/lopen en met je gedachten in Oekraïne te zijn. Het maakt je wel bewust van wat je allemaal hebt. Echt een zegen is dat. Op dit moment zit ik in mijn huisje maar ook dat voelt vreemd, want op wat meubels en kleine spulletjes na is alles ingepakt... een saaie boel. Het wordt nu echt tijd om te gaan. Ik ben er klaar voor.

Via de mail heb ik al contact gehad met de mensen in Oekraïne en een afspraak gemaakt voor de dag van aankomst en voor de volgende dag om met elkaar het ziekenhuis in Vinogradiv te bezoeken en 's middags naar Beregowo te gaan om kennis te maken met de andere lange termijn werkers.

Het gaat nu dus echt gebeuren. Zondag 28 april na de kerkdienst vertrekken we richting Oekraïne. Na twee dagen rijden hopen we eind van de middag in Oekraïne aan te komen. Spannend!!!!

Ik wil jullie hierbij bedanken voor jullie lieve reacties, gebeden en bemoedigende kaartjes.

Ik ben er vaak verbaasd over dat er zoveel mensen met mij meeleven. Echt super!

Dit was voorlopig mijn laatste nieuwsbrief uit Nederland. Mijn volgende nieuwsbrief komt uit Vinogradiv, Oekraïne.

Als je wilt reageren op deze nieuwsbrief klik [HIER](#).



## Hartelijke groet, namens Jorien, de thuisfrontcommissie



[jorienderuiter@hotmail.com](mailto:jorienderuiter@hotmail.com)

[www.jorien-oekraïne.nl](http://www.jorien-oekraïne.nl)

Rekeningnummer: 1488.37.352 t.n.v.  
CG De Wingerd o.v.v. Jorien>Oekraïne

## Het land

### ALGEMEEN

Oekraïne is een land met een lange historie. Dit ziet men terug in de vele oude stadjes. Vrijwel elke stad heeft wel een oude kathedraal of kerk. Het landschap van Oekraïne kenmerkt zich door grote stukken ongerepte natuur, bosgebieden en moerassen. Grote delen van deze zijn ondergebracht in beschermde natuurreservaten. Enkele dieren in deze natuurgebieden leven zijn wolven, vossen en wilde katten. Toeristen komen veelal naar Oekraïne voor de eeuwenoude stadjes en de mooie stranden aan de Zwarte zee. Oekraïne is ook bekend door Tsjernobyl. De stad waar in 1986 zich een nucleaire ramp voltrok. Vanwege het hoge stralingsniveau is er geen leven meer mogelijk en ligt de stad er verlaten bij.



## Bidden & Danken

### Danken:

Giften, rust, contacten met andere werkers in Oekraïne.

### Bidden:

Afscheid, reis, cultuurveranderingen, kinderen en medewerkers in het ziekenhuis.