



Nieuwsbrief

Jorien>Oekraïne

Februari 2015 – Jaargang 3 nr. 2



Hallo allemaal,

Voor je het weet zijn we al weer meer dan een maand en allemaal nieuwe verhalen verder. Afgelopen maand heb ik twee kinderen mogen bezoeken voor wie ik dit jaar een poos gezorgd heb. In deze nieuwsbrief wil ik jullie graag meenemen naar de gezinnen waarin deze meisjes nu opgroeien.

Begin deze maand ben ik samen met Mirjam bij Kati op bezoek geweest. Vorig jaar februari hebben we een maandje voor haar mogen zorgen. Haar moeder had problemen met alcohol en kon dus niet voor haar zorgen. Maar ze is hier mee aan de slag gegaan en mocht uiteindelijk haar kindje komen ophalen. Kati is inmiddels een jaar oud en een super blij kind.

Al meerdere malen had ze ons uitgenodigd om op bezoek te komen dus uiteindelijk zijn we de auto in gestapt en naar ze toe gegaan. Ze wonen in een dorpje net buiten Beregowo ongeveer 10 minuutjes rijden. Ze wonen tegen de heuvels, in een klein huis van ongeveer 3 bij 5 meter, wat ze kunnen huren van een oude man. Kati woont daar samen met haar moeder van 34, haar twee zussen van 18 en 11 en haar broer van 5 jaar oud. Als je binnen komt staat links een grote kast en een 1 persoons bed, dan een klein kookstelletje; echt nog zo'n oude die je warm maakt met hout. Daarnaast een 2 persoons bed een ledikantje. Verder nog een klein tafeltje en een stoel en dan is de ruimte vol. We werden super gastvrij ontvangen met taart, koffie en thee. De middelste dochter was een dagje thuis gebleven van school want zij wilde ons graag zien. Ook de rest van de familie, tantes en opa, kwam even om de hoek kijken. We hadden een grote doos met kleren en wat speelgoed meegenomen. Nog nooit eerder heb ik gezien dat een hele familie zo blij kan zijn met spullen die voor ons heel normaal zijn om te hebben. Moeder (ook Kati genaamd) is het afgelopen jaar tot geloof gekomen en is echt zo blij en dankbaar met God in haar leven dat ze niet kan stoppen met vertellen wat Hij allemaal doet in haar leven. Het was zo mooi te zien hoe dankbaar ze was voor de zorg en liefde die we aan haar kindje hebben kunnen geven toen zij dit zelf niet kon. Voor ons weer een bevestiging dat het werk wat wij mogen doen zo belangrijk is, niet alleen voor de kinderen maar ook voor de moeders.

Mijn tweede bezoek was bij Diana/Johanna, in eerdere nieuwsbrieven heb ik al uitgebreid over haar verteld. Op 7 november 2014 is zij door haar adoptiefamilie opgehaald uit het ziekenhuis, ik had toen ook al geschreven dat ze nu in een christelijk gezin mag opgroeien. Deze week ben ik bij hen op bezoek geweest. Diana doet het echt super goed, ze is al lekker aan het lopen, brabbelen en volop aan het spelen. Verder is ze al echt gegroeid en heeft een mond vol tandjes. Toen we binnenkwamen, kwam ze direct met een glimlach op haar gezicht naar me toe lopen, het leek dus wel of ze me nog herkende. We hebben heerlijk gespeeld, geknuffeld en met de ouders gekletst. Dit was opnieuw een bevestiging hoe goed het is dat kinderen een thuis krijgen en dat dat zo veel met een kind doet. Voor mij goed om te weten dat ze een goed en fijn thuis heeft en lieve ouders die van haar houden.

Begin februari ben ik er een weekendje tussenuit geweest met Mirjam. Lekker bijkomen van al het werken en even onszelf verwennen. We hebben heerlijk kunnen genieten van de bergen, sneeuw, zon en de rust. Op zaterdag gingen we skiën, althans Mirjam heeft geskied en ik heb het geprobeerd. Dit was nog geen succes maar wie weet in de toekomst.

Ik heb ook nog bezoek uit Nederland gehad en ook de komende tijd zullen er nog een aantal mensen mij komen bezoeken. Het is leuk om mijn wereldje te kunnen laten zien maar bovenal mijn werk, waar ik mijn passie voor heb gekregen.

In het ziekenhuis zijn op dit moment 7 kinderen voor wie ik voor mag zorgen. Het wisselt veel want soms gaat er een kindje naar een ander ziekenhuis of naar huis en dan komen er weer een paar bij. Maar het blijft heerlijk om voor de kinderen te zorgen en elke dag weer die lachjes op hun gezicht te kunnen zien. Op dit moment werk ik een aantal weken alleen maar halverwege maart zal ik weer versterking krijgen. In mijn volgende nieuwsbrief weer meer over de kids.

Groetjes van Jorien

jorienderuiter@hotmail.com

www.jorien-oekraïne.nl

Rekeningnummer: NL64 RABO 0148 8373 52

t.n.v. CG De Wingerd o.v.v. Jorien>Oekraïne



Bidden & Danken

Danken:

Voor Kati, Diana en hun families.
Voor alle steun en liefde die ik mag ervaren uit Nederland.

Bidden:

Voor Oekraïne, jullie weten uit het nieuws hoe het ervoor staat.
Voor de mensen hier die het moeilijk hebben als gevolg van de oorlog.



Jorien vindt het leuk om post uit Nederland te krijgen.

Let op! De post mag naar het adres waar ze nu woont.

Ukraine 90202
Zakarpatskaja oblast
Beregowo/Beregszasz
Arany Janos 124