



# Nieuwsbrief

## Jorien>Oekraïne

Januari 2015 — Jaargang 3 nr. 1



Hallo allemaal,

Het is al weer januari 2015, een nieuw jaar met weer veel nieuwe uitdagingen. Maar voor we vooruit gaan kijken wil ik jullie nog even mee terug nemen naar mijn belevenissen van de afgelopen anderhalve maand.

In mijn laatste brief schreef ik over Diana en dat zij moest wachten tot haar adoptieouders haar mee naar huis konden nemen. Inmiddels woont ze al weer twee maanden bij haar adoptieouders en heet ze in het vervolg Johanna. Het afscheid kostte wel wat tranen maar ze zit op een goede plek. Laatst moest ik eraan denken hoe mooi het eigenlijk is dat Johanna een thuis heeft gekregen. In januari 2014 werd ze geboren en meteen achtergelaten in het ziekenhuis. Daar lig je dan, geen moeder meer, in ieder geval niet een die van je houdt en dan wordt je ook nog afgestaan. Wat is dan je toekomst? Wat gaat er met je gebeuren? Voorlopig was het ziekenhuis haar thuis. En dan nu... zo mooi!! Ze is een aantal weken geleden gedoopt en mag nu opgroeien in een christelijk gezin dat van haar houdt. In ieder geval kan ik met plezier terugkijken op de tien maanden die ik voor haar mocht zorgen en een band met haar mocht opbouwen. Het is zo mooi hoe je naar elkaar toegroeit en je je aan elkaar gaat hechten. Ik hoop in de komende tijd haar nog een keer op te zoeken om te zien hoe ze is gegroeid en zich verder heeft ontwikkeld.

Op dit moment zorg ik voor drie kinderen in het ziekenhuis. Drie verschillende kinderen met hun eigen dingetjes. Echt genieten! **Katiza** wordt op 10 januari al weer drie jaar. Toen ze uit huis is geplaatst en bij ons in het ziekenhuis kwam, was ze erg stil en liep alleen maar een beetje heen en weer. Ze werd zo opeens bij haar moeder weg gehaald en in het ziekenhuis geplaatst. Daarnaast had ze waarschijnlijk thuis ook al heel veel meegemaakt. Op dit moment kruipt ze steeds meer uit haar schulp en rent ze heen en weer door de zaal. Ze is heerlijk aan het spelen en begint steeds meer te communiceren met ons. Soms moet je haar wel even een halt toeroepen of aangeven dat ze dingen niet mag doen en dan trekt ze zich vaak weer even terug in haar schulp. Ik vind het soms wel lastig want je weet gewoon niet wat er in haar hoofdje omgaat. Dan hebben we **Esther** waar ik al ruim een jaar voor mag zorgen en waar ik enorm van geniet. Elke nieuwe stap in haar leventje mag ik meemaken en ben ik ook super trots op. Sinds vorige maand is ze gaan lopen met een wagentje en zijn we langzaam aan bezig te proberen om helemaal los te gaan lopen. Ze begint veel dingen na te doen: kusjes geven, tong uitsteken en fluiten. En heerlijk gek doen is ook aan haar besteed. Ook komt ze in een periode waarin ze een beetje jaloers wordt en het liefst als enige de aandacht krijgt. Ze begint dan ook te jammeren als je een ander kindje aandacht geeft. In ieder geval verveel ik me geen moment met haar. Het derde kindje waar ik nu voor zorg is **Gabrielle**, zij is twee maanden oud en ze slaapt nog veel. De tijd dat ze wakker is, kan ik haar heerlijk knuffelen en verzorgen. Van haar achtergrond weet ik nog niet veel. Wel is al duidelijk dat ze naar het kindertehuis zal gaan voor een half jaar.

Ook hier hebben we heerlijk kerst en oud en nieuw gevierd met elkaar. Met kerst zijn we naar de kerk geweest. Met een aantal Nederlanders hebben we het 'Ere zij God' mogen zingen. Dit was super mooi om te doen.

's Avonds hebben we met de Nederlanders gegeten en met elkaar nog mogen genieten van het zingen van kerstliedjes.

Oud en nieuw heb ik gevierd met Mirjam en Marjanne. We zijn met elkaar op een gezellige en ontspannen manier het nieuwe jaar in gegaan. Ik kan terugkijken op een jaar vol mooie, bijzondere en soms ook moeilijke momenten maar sowieso op een jaar waarin ik veel mocht leren en groeien in geloof. Ik ben blij dat ik dit mooie werk het afgelopen jaar heb mogen doen.

Ook het komende jaar ga ik weer enthousiast aan het werk in het ziekenhuis en zal jullie in de komende nieuwsbrieven verder op de hoogte houden van mijn super mooie werk.

**Groetjes van Jorien uit het koude en sneeuw Witte Bergowo.**

[jorienderuiter@hotmail.com](mailto:jorienderuiter@hotmail.com)  
[www.jorien-oekraïne.nl](http://www.jorien-oekraïne.nl)

Rekeningnummer: 1488.37.352 t.n.v.  
CG De Wingerd o.v.v. Jorien>Oekraïne



Uitje met de zusters

### Bidden & Danken

#### Danken:

Voor het afgelopen jaar dat ik hier mocht werken.

Voor de goede ontwikkeling van de kinderen. Voor Johanna die nu bij haar adoptieouders is. Voor mijn huisgenoot (we hebben veel steun aan elkaar).

#### Bidden:

Voor het werk in het ziekenhuis en de kinderen.

Voor Oekraïne.

Voor kracht, gezondheid en energie om het werk te blijven doen.

Voor kinderen die naar een kindertehuis overgeplaatst worden.

Als je wilt reageren op deze nieuwsbrief klik [HIER](#).

Jorien vindt het leuk om post uit Nederland te krijgen.

**Let op!** De post mag vanaf nu naar het adres waar ze nu woont. Mocht er nog post onderweg zijn naar het oude adres, is dat geen probleem, dat komt ook nog goed terecht!

Ukraine 90202  
Zakarpatskaja oblast  
Beregovo/ Beregszasz  
Arany Janos 124