



Nieuwsbrief

Jorien>Oekraïne

Januari 2014 – Jaargang 2 nr. 1



Jorien aan het woord

Het is al weer 2014 en wat gaat de tijd snel. Ik weet nog goed dat ik vorig jaar in de nacht van 2012/2013 bedacht dat dit de start was van een jaar met enorm veel veranderingen en uitdagingen. En nu is dat jaar al weer voorbij! Ik kijk terug op een super bijzonder en indrukwekkend jaar waarin ik enorm gezegend ben. Een jaar waarin afscheid nemen en iets nieuws opbouwen steeds weer een grote rol speelde maar me elke keer weer zoveel moois heeft gebracht.

Nu zijn we alweer begonnen met het nieuwe jaar, ook nu sta ik weer voor keuzes en er staan nieuwe dingen te gebeuren. Ik ben benieuwd wat het nieuwe jaar me gaat brengen.

Op 30 december ben ik begonnen in het ziekenhuis in Beregowo, het werken hier bevalt me goed. Ik werk samen met Mirjam en we hebben beide onze eigen kindjes zodat we onze aandacht en liefde goed kunnen verdelen. Het is geweldig om weer iets op te bouwen met nieuwe kindjes, voor het eerst een lachje te mogen zien of hun gebrabbel te mogen horen. In dit ziekenhuis mogen we de kindjes ook in bad doen en dat zijn momenten waar ik echt van kan genieten.

Afgelopen week hebben we afscheid genomen van drie kinderen en dat blijft toch raar. Je bouwt in korte tijd een band op met de kinderen en vervolgens moet je ze weer los laten. Je weet gewoon niet hoe hun leven zal verlopen, in veel gevallen zal dit niet zo heel goed zijn.

De komende drie weken ga ik alleen werken en dat zal even wennen zijn, Mirjam gaat een paar weken naar Nederland. Er zijn net twee nieuwe kindjes bij gekomen, het is weer een mooie uitdaging om hen de liefde te geven die ze verdienen maar vooral om hun vertrouwen te winnen zodat ze ook echt die liefde leren aanvaarden.

Ik ben gestart met Russische les nu ik in Beregowo woon en ook dit is een flinke uitdaging. Het alfabet en de taal zijn zo anders, maar het is wel leuk om er iets van te leren. Ik ga twee keer per week naar les en daarnaast is het leren, leren en nog eens leren. Ik hoop dat ik over een tijdje wat meer gesprekken kan voeren met de zusters en de mensen hier in Oekraïne.

Laatst ben ik even terug geweest in het ziekenhuis in Vinogradiv, het was super fijn om de kinderen daar weer even vast te houden, te knuffelen en te troosten. Ik merkte heel sterk dat de kindjes me nog kenden, het was weer heel vertrouwd. Nu zag ik heel goed hoe hard het nodig is dat daar in het ziekenhuis ook weer mensen gaan werken. De kinderen liggen nu weer hele dagen in hun bedjes en dat werkt totaal niet mee aan hun geestelijke en lichamelijke ontwikkeling. Dit zal ook zeker een gebedspunt blijven.

Ik ben God zo dankbaar voor het afgelopen en het nieuwe jaar. Er zijn heel veel mooie momenten maar er zijn ook momenten die best moeilijk zijn, ook dan laat God zien dat Hij er is en dat het goed is.

Hartelijke groet, namens Jorien, de thuisfrontcommissie



Als je wilt reageren op deze nieuwsbrief klik [HIER](#).

jorienderuiter@hotmail.com

www.jorien-oekraïne.nl

Rekeningnummer: 1488.37.352 t.n.v.
CG De Wingerd o.v.v. Jorien>Oekraïne

Bidden & Danken

Danken:

Voor de rust die ik hier op mijn nieuwe plek mag ervaren. Voor de samenwerking met Mirjam.

Bidden:

Dat God mij laat zien wat Zijn plan is het komende jaar en welke stappen ik mag zetten.

Voor het werk in het ziekenhuis en de kindjes.

Voor de kinderen die naar het kindertehuis zijn gegaan en hun toekomst.

Voor de kinderen in het ziekenhuis in Vinogradiv.



Jorien vindt het leuk om post uit Nederland te krijgen. Hieronder haar adres:

YKPAIHA
Zakarpatska Oblast
Beregove 90202
B. Chmelnytskoho 10/3
Jorien de Ruiter
Ukraine

Je kunt Jorien ook volgen via de blog op haar website. Hier vertelt ze regelmatig over haar belevenissen.