



CHILDREN'S CARE OEKRAÏNE



Newsbrief

Januari 2018
Jaargang 6 nr.1

Een nieuw jaar! Hoogste tijd om jullie weer op de hoogte te brengen van mijn werk en leven in Oekraïne.

Visum Net na het uitkomen van mijn vorige nieuwsbrief, waarin ik schreef over de problemen met ons visum, kregen we bericht dat we onze verblijfsvergunning konden ophalen. Dat betekende niet dat we al helemaal klaar waren. We moesten ons alleen nog even registreren in Beregszász/Beregowo, de plaats waar we wonen. We dachten dat dit niet moeilijk meer zou zijn. Helaas viel dat wat tegen.

Eerst 's morgens vroeg in de rij staan van het kantoor waar dit normaal gesproken gebeurt maar na bijna een uur hoorden we dat deze afdeling was verhuisd naar een andere plek in Beregszász. Daar aangekomen hadden we niet zelf de inschrijfpapieren mee gebracht en konden we eerst terug naar het centrum om deze papieren te gaan kopen en ook naar de bank om inschrijfgeld te gaan betalen (wat nog geen eens een euro was). Eenmaal terug bij het kantoor bleek dat ook de eigenaar van het huis moest komen om aan te geven dat het wel echt zijn huis was. Nu is het zo dat wij staan ingeschreven in een van de huizen van de mission hier in Beregszász en dat de directeur van de mission hier de baas/eigenaar van is. Eenmaal met zijn allen bij het inschrijfkantoor bleek dat de directeur een document nodig had waarop stond dat hij de directeur was van de mission. De directeur ging terug naar de mission maar kon het document niet zo snel vinden. Hij heeft toen zelf een brief geschreven en daarop zijn handtekening gezet (zo gaat dat hier). Na uren wachten en heen en weer rijden van de ene naar de andere plek, hadden we alle juiste papieren en kon er uiteindelijk die ene simpele stempel en handtekening in onze verblijfsvergunning worden gezet en zijn we nu gelukkig voor dit jaar klaar.

Boaz In mijn vorige nieuwsbrief vertelde ik jullie over Boaz, een superknap mannetje met een beetje rossig haar en blauwe oogjes. Zijn situatie was onduidelijk, ik wist niet wat er met hem zou gaan gebeuren omdat zijn biologische moeder ziek was en zijn oma die voor het hele gezin zorgde niet nog een kind in huis wilde nemen. Maar het goede nieuws is dat Boaz (hij heet nu Peter) is geadopteerd door een super lief echtpaar hier uit de buurt. Bij de eerst bezoeken van het echtpaar zag je meteen de liefde voor Peter. Na 2 maanden wachten en bijna elke dag op bezoek komen mocht hij nog net voor de kerstdagen mee naar zijn nieuwe huis. Ik heb nog contact via Viber (een soort WhatsApp). Ik krijg regelmatig een fotootje en binnenkort hoop ik bij ze langs te gaan. Wij noemden hem Boaz wat betekent 'in Hem is kracht' en dat was wat hij nodig had omdat we niet wisten wat er ging gebeuren met hem. Nu heet hij Peter wat betekent "rots".

Ellemier waar ik jullie over vertelde is naar het kindertehuis gegaan voor rehabilitatie of hij daarna naar huis gaat of wat er precies met hem gaat gebeuren weet ik niet.

Rooster Omdat het aantal kinderen om voor te zorgen, in het ziekenhuis van Beregowo, de laatste maanden best laag is zijn we sinds januari met een rooster gaan werken. Hierdoor kunnen we per week ook een extra dag aan het werk zijn in het ziekenhuis en dat is natuurlijk ook veel fijner voor de kinderen. We werken nu alle dagen behalve woensdag en zondag dan zijn we allemaal vrij.



Het bevalt goed om op deze manier te werken. Op donderdag gaan nog steeds 2 van ons naar Vinogradiv om daar in het ziekenhuis de kinderen liefde en aandacht te geven en te stimuleren in hun ontwikkeling.

Scroll naar beneden voor pagina 2



Bidden & Danken

Danken

- Voor het werk in Vinogradiv en financiële middelen die we daar ook nodig hebben.
- Voor ons team dat we wijsheid krijgen om juiste keuzes te maken en ons werk goed te kunnen doen.
- Voor Karl die naar het kindertehuis gaat.
- voor de kerkelijke stichting die wil gaan werken in Vinogradiv (tegenwerking die er zeker zal zijn)

Bidden

- Dat de plaatselijke bevolking meer gaat omzien naar deze kinderen.
- Dat Peter/Boaz mag opgroeien in een liefdevol gezin
- Dat ik nog steeds mijn werk mag en kan doen
- Dat we 100 zusters blij mochten maken met een kerstcadeautje



Mijn adres:

Ukraine 90202
Zakarpatskaja oblast
Beregowo/Beregszasz
B. Chemlnytskoho 10/3
Jorien de Ruiter



CHILDREN'S CARE OEKRAÏNE



Nieuwsbrief

Januari 2018
Jaargang 6 nr.1

Nieuws uit Vinogradiv Afgelopen maand hebben we contact gehad met een kerkelijke organisatie die graag meer zou willen betekenen voor de kinderen in Vinogradiv. Ze komen al geregeld in het ziekenhuis om hulpgoederen te brengen. Hun droom/verlangen is om ook werkers te kunnen plaatsen die de kinderen liefde en aandacht gaan geven. Ze willen graag met 2 betaalde krachten en een aantal vrijwilligers, 6 dagen per week, in het ziekenhuis gaan werken. Op dit moment hebben ze al 1 betaalde kracht die 3 dagen voor haar rekening gaat nemen als het ziekenhuis toestemming hiervoor geeft. De afgelopen weken heeft deze kracht 2 donderdagen met ons mee gelopen en hoopt binnenkort voor meer dagen aan het werk te gaan.

Super fijn is het om te zien dat er steeds meer plaatselijke mensen gaan komen die zich willen inzetten voor deze achtergelaten kinderen. In Vinogradiv zijn 21 kinderen en ook wij blijven voorlopig voor deze kinderen zorgen.

Luiers 24 uur per dag 7 dagen per week We hebben tot nu toe al bijna 3 maanden luiers kunnen geven in Vinogradiv en we hebben voor een maand nog de financiële middelen om dit te kunnen doen. We hopen dat we genoeg geld binnen krijgen om dit te blijven doen. Afgelopen week heb ik ook Bepanthen (crème) kunnen kopen voor de kinderen omdat helaas de biljetjes allemaal super rood zijn. Ik wil jullie als sponsor graag bedanken dat we dit allemaal kunnen doen.

Beregowo Op de babyafdeling is het rustig er zijn 5 kindjes. We kunnen hierdoor wat extra aandacht geven. We hebben allemaal onze vaste "aandacht kindjes". Op dit moment mag ik zorgen voor Karl hij is 7 maanden en is een heerlijk lachebekje. Sinds eind december ligt hij bij ons op de afdeling. Toen hij net bij ons kwam was hij erg slap en kon nog erg weinig maar hij ontwikkelt zich nu super goed. Sinds een paar weken geven we hem naast de melk flessen fruit en ook mag hij nu vaker griesmeelpap met de lepel eten. Hij houdt van spelen in de box en is zich aan het omrollen en vooral veel aan het lachen en geluidjes maken. Het is echt een feest om voor hem te zorgen. Helaas gaat hij waarschijnlijk volgende week naar het rehabilitatie programma in het kindertehuis. Wat er daarna en verder met hem gaat gebeuren weten we eigenlijk nog niet want we hebben nog nooit familie van hem gezien.

De komende tijd mag ik ook gaan zorgen voor een nieuw meisje wat afgelopen weekend is binnen gekomen. Over haar weet ik nu nog niks en heb haar op het moment van schrijven zelfs nog niet gezien maar in mijn volgende nieuwsbrief hoop ik meer over haar te vertellen.

Kerstpakketten Dit jaar hebben we een kerstpakket aan 100 zusters uitgedeeld. Onze organisatie is betrokken bij het werk op de kinderafdelingen van 3 ziekenhuizen. Via verschillende wegen ontvingen we voldoende financiële middelen om er een leuk en lekker Nederlands pakket van te maken. Ook hiervoor onze dank!

Persoonlijk Kerst en oud en nieuw heb ik met vrienden doorgebracht. Het waren gezellige dagen.

Dit jaar (mei 2018) ben ik al weer 5 jaar aan het werk in Oekraïne. Ik kijk terug op heel veel mooie en soms ook moeilijke momenten. Ik ben God, maar ook jullie dankbaar, dat ik hier nog steeds aan het werk mag zijn en dat ik door de jaren heen (al lijkt het soms dat er niet veel verandert) toch zoveel heb mogen betekenen voor de kinderen en mensen om me heen.



Kerstpakketten maken



Hartelijke groeten Jorien

jorienderuiter@hotmail.com
www.childrencareoekraïne.nl
IBAN – NL64 RABO 0148 8373 52
t.n.v. CG De Wingerd
o.v.v. Children's Care Oekraïne

Als je wilt reageren op deze nieuwsbrief klik [HIER](#).